

Van wiskunde(bijles)leraar naar tweelingvlam

Gesprekken van Gene Zijde
door Netty van der Est



Voorwoord



Erik, 45 jaar, overleden op een "Blauwe Maandag" op 16 januari 2017

Lieve Erik,

Omdat ik niet wist wat me allemaal overkwam heb ik het e.e.a. opgeschreven, toen nog niet wetende dat ik eindelijk de liefde van mijn zieleven was tegengekomen.

Erik, je bent mijn kosmische man en geleidegids. Ik kijk er naar uit bij je te zijn, maar eerst moet ik mijn taak hier op aarde nog gaan volbrengen en gelukkig ga ik dit samen met jou doen.

Daarna ben ik bij je..... voor eeuwig!

Dikke knuffel!
Netty

Inleiding

Op de dag dat Erik besloot zijn leven te beëindigen, begon er bij mij een heel nieuw leven, waar ik mij overigens pas 2 weken later, van bewust werd.

In de tijd die er op volgde heb ik veel dingen meegemaakt, waarvan ik het bestaan nooit had vermoed.

Tijdens mijn "transformatie" heb ik veel mensen in mijn omgeving echt leren kennen. Zo zijn er vriendschappen verloren gegaan, maar ook vriendschappen bijgekomen. Alles moest opnieuw een plek krijgen.

Natuurlijk dank ik Erik uit de grond van mijn hart dat hij mij 'wakker' heeft gemaakt en mijn gids Theo, die mij veel vertrouwen heeft geschonken en die mij nog dagelijks helpt met de vragen die blijven komen.

Maar vooral mijn zus en mijn moeder omdat zij al vertrouwen in mij hadden toen ik nog erg onzeker was over hetgeen er in mij plaatsvond.

Tevens wil ik mijn vader bedanken dat hij -als hoeder van de Akasha Kroniek- mij heeft geholpen mijn toekomst op de kaart te zetten en mij richting te geven.

Een natuurlijk alle gidsen, engelen en andere lichtwezens van onvoorwaardelijke liefde voor al jullie hulp! Zonder jullie had ik het niet zo snel voor elkaar gekregen om andere mensen te kunnen gaan helpen.

Lieve Netty,

Ook ik wil graag een stukje in jouw inleiding schrijven. Ik ben je vreselijk dankbaar dat je dit voor mij hebt willen doen. Ik hoop dat we hiermee ook een aantal "ongelovigen" kunnen bereiken, aangezien ik ook zo op aarde was.

Een ongelovige!

Ik ben zo blij dat jij mijn kosmische vrouw bent en dat wij samen ons project kunnen gaan uitvoeren zoals wij dat heel lang geleden hebben afgesproken.

Toeval bestaat niet!

Ik hoop dat de lezers van dit boek veel plezier beleven aan de gesprekken die jij en ik gevoerd hebben. We hebben zelf regelmatig veel plezier gehad bij het teruglezen van deze 'schrijfsels'.

De engelen zijn nog volop met je bezig. Ik wil je verder nog vertellen dat ik zo trots op je ben, zo ongelofelijk veel van je hou en heel veel zin heb in ons project.

Ik ben gelukkiger dan ik ooit op aarde ben geweest en dat is aan jou te danken. Ik kan je niet genoeg bedanken voor het feit dat ik nu eindelijk het gevoel heb dat ik "leef", hoe raar dit ook klinkt.

Alles is mij nu duidelijk. Ook de minder goede beslissingen die ik op aarde genomen heb.

Alles heeft een reden. Vergeet dat nooit!

Jouw kosmische man Erik



Inhoudsopgave

<u>Onderwerp</u>	<u>Bladzijde</u>
Voorwoord	1
Inleiding	2
	3
Inhoudsopgave	4
De eerste ontmoeting	8
De bijlessen	8
Met een sprong het nieuwe jaar in	9
De eerste droom	11
Medium advies	11
Overgang	11
Soulmate	12
Gids	12
Grapjes	12
Ook serieuze zaken	13
Verdrietig	13
Een knuffel	13
.... en een kus	14
Nog meer nieuws	14
Tweelingzielen	14
Kenmerken Tweelingziel	15
Nog een droom	16
Cursus uitzoeken	16
Plagen	17
Liedje	17
Overlijden familielid	17
Weer een overlijden	18
Kleding voor mijn zoon kopen	18
Excuses aan mijn zoon	18
Toch een droom	18

Naar het licht	19
Ook Erik naar het licht	19
Aan de slag	20
Tijd voor iets nieuws	20
Medium	20
Projecten	21
5e sfeer	21
Automatisch schrift	21
Onze eerste ontmoeting	21
Hoe oud zijn we eigenlijk?	23
Een van onze levens samen	24
Wat moet ik leren op aarde	25
Mijn plaats op school	26
Een kosmisch huwelijk of heilig huwelijk	27
Uitleg van Nathalie over het kosmisch huwelijk of Heilig Huwelijk	28
Een gesloten kosmisch huwelijk of Heilig Huwelijk	28
Bang om kwijt te raken	30
Op reis	31
6e dimensie	31
Akasha Kroniek	32
Inwijding en vragen	32
Orakelkaart	37
Taken afmaken	38
Erik's jeugd	39
Stervensbegeleiding	39
Een taak te volbrengen	40
Tweelingvlam liefde	40
Reizen voor aardgebonden entiteiten/zielen	41
Zielenafpraak	42
Erik komt iets vertellen ...	42
Projecten	44
Vroeger en sporten/hobby	44
Chakra	46
Vakantie	46

Uitleg over verslaving	47
Ophalen van overledenen	49
Ophalen van overledenen (2)	50
Kosmische leraar	50
Kosmische humor	50
Gelukkig	51
Grapje over opleiding Netty	52
Kinderen	52
Een Aards vakantie verhaal	53
Eerste indruk na overlijden	53
Tussen hemel en aarde	54
De tweelingziel van Theo	55
Massage	55
Zielsniveau	56
Wereldvrede	56
Kruidentuin	57
Nog niet klaar	58
Verdere begeleiding	59
Koffieleut	60
Energie	60
Begeleiders	60
Lijstje van lekkere dingen	61
Energie veranderen	62
Druk met ophalen	63
Auraklevers verwijderen	65
Erik nu echt in het licht?	65
Leren	67
Gidsen	67
Uitbrengen boek	68
Tweede tweelingziel	68
Bijna Erik's sterfdag	70
Een dag als gids op een MTH 1 cursusdag	70
Emoties	71
Getest door Gene zijde (dacht ik)	72

Stoppen met schrijven	73
Eindelijk toch naar het licht	74
Lijst van begeleiders	75
Verklarende woordenlijst:	76

De eerste ontmoeting

Toen mijn zoon op de Havo begon, vond hij wiskunde niet één van de gemakkelijkste vakken. Op een dag kwam dit ter sprake bij een kennis, waarvan de kinderen in totaal al zo'n 10 jaar bijles kregen van een wiskundeleraar. Deze kennis zou vragen of deze wiskundeleraar Erik nog plaats had voor een nieuwe leerling. Nadat we dit thuis hadden besproken, kwamen we tot de conclusie dat dit nog zo'n gek idee niet was. Een week later hadden we afgesproken. Op een dinsdag, want dat kwam het beste met het rooster van mijn zoon uit.

De dinsdag erop ging om 15.00 uur de bel en stond Erik voor de deur. Een leuke, aanwezige kerel die direct de hal vulde met zijn grote glimlach en drukke gebaren. Een ferme handdruk, jas uit en naar de kamer waar het allemaal moest gaan gebeuren, nl. mijn oudste op een leuke manier plezier in wiskunde proberen te laten krijgen. Nadat we even met z'n drieën hadden gesproken over wiskunde en rekenen, vroeg Erik "zullen we dan de boeken er maar bijpakken?". Hierop antwoordde mijn zoon: "welke boeken? We hebben het over wiskunde EN rekenen gehad". Erik gaf toen aan dat hij "gedisht" was. Hiermee was de vriendschap tussen mijn zoon en Erik, zijn wiskundebijlesleraar, meteen een feit. Ik ben toen met een glimlach op mijn gezicht maar snel uit de kamer vertrokken.

De bijlessen

Na deze kennismaking gingen de lessen eigenlijk wekelijks voorbij. Vaak werd er even snel nog het een en ander besproken en sprong hij weer op de fiets naar de volgende leerling. Zijn werk en het helpen van kinderen met wiskunde en rekenen was zijn leven. Helaas was zijn huwelijk enige tijd daarvoor stukgelopen, waar hij veel verdriet van had. Hij was eenzaam, maar daar kon hij niet echt over praten. Dat hielden we zo.. als hij zou willen praten stond onze deur voor hem open.

Hij kwam soms ook wel eens iets eerder en als mijn zoon dan nog iets zat te eten, kwam hij ook even mee eten. Verder zorgde ik altijd voor koffie, thee of iets anders met wat lekkers erbij. Altijd bereid om gebak, dat net even niet goed gelukt was qua vorm, te willen proeven en dan met een brede glimlach aan te geven dat hij toch echt wel lekker was.

Omdat hij alleen was, hebben we ook wel eens gemerkt dat hij alcohol op had en er soms wat onverzorgd uitzag. Op een zondag kwam hij een keertje op zijn badslippers en joggingbroek aangelopen met nog natte haren. In die tijd heeft hij ook een keer een bijles overgeslagen en konden we geen contact met hem krijgen. Ik heb dit besproken met de kennis die hem al vele jaren thuis over de vloer had gehad. Zij vertelde dat dit bekend was, dat ze hulp had aangeboden, maar dat hij er niet voor open stond. Gewoon de volgende week afgewacht en toen was hij er weer. Wij hebben niets gezegd en geen uitleg gevraagd. Hij was in die tijd ook ziek thuis met een burn-out. Ook dat hadden we via die kennis moeten vernemen. Na deze dip ging het weer beter. Hij ging zich beter kleden, ging naar de kapper en was altijd bereid te helpen. Als mijn zoon een proefwerk had op maandag kwam hij gewoon op zondag om nog alles even door te nemen in plaats van de gebruikelijke dinsdag.

Met een sprong het nieuwe jaar in

In de tweede week van het nieuwe jaar ging het allemaal gewoon verder. Erik kwam bij mijn zoon langs en ze waren vanwege een op stapel staand proefwerk aan het rekenen geslagen. Die dinsdag kreeg mijn zoon huiswerk op van Erik en ze zouden dit de week daarna samen gaan nakijken en bespreken. Erik was naar de kapper geweest en ik weet nog dat ik hem heb gezegd dat hij er goed uit zag.

Alleen..... de week daarna kreeg ik van mijn man een whatsapp met de mededeling erbij "Gezien?". Dit ging over een leraar die een eind aan zijn leven had gemaakt door van het dak van het schoolgebouw te springen. Ik heb onze kennis die whatsapp doorgestuurd met de mededeling "het ging toch beter met Erik?". Ik probeerde hiermee mijn angst weg te drukken door te denken dat het over iemand anders zou gaan. Erik zou zoiets toch immers niet doen? Binnen niet al te lange tijd een telefoontje van degene die ons Erik had aangeraden met de mededeling "Nou, zo goed ging het dus blijkbaar niet en dit hadden wij ook nooit van Erik verwacht". Hieruit blijkt maar weer hoe diep mensen in de problemen kunnen zitten om tot zulke drastische maatregelen over te gaan. Ik was helemaal sprakeloos en heb als een robot de rest van de tijd op kantoor doorgebracht.

Eenmaal in mijn auto kwamen de tranen, tranen en nog meer tranen. 's Middags hadden de kinderen en ik een afspraak bij de kapper en mijn zoon zou daar, vanuit school, ook direct naar toe komen. Hoe ik de kappersafspraak ben doorgekomen weet ik niet meer, maar ik moest een manier vinden om deze tragedie aan mijn hoogsensitieve zoon door te geven. Eenmaal thuis heb ik hem naar zijn kamer aan zijn huiswerk gestuurd en ben direct daarna naar hem toegegaan om te vertellen wat er gebeurd was. Hij heeft een kwartier gehuild, waarbij ik hem niet mocht aanraken. Tenslotte heb ik hem omgedraaid en gezegd dat ik even een knuffel wilde omdat ik ook zoveel verdriet had. Toen kon hij zijn verdriet ook laten komen en gaan. Ik heb hem de tekst uit de krant laten lezen en gezegd dat hij nu rust had en het beter voor hem was. Toen wij eenmaal beneden kwamen en het aan mijn dochter van 10 moesten vertellen, kwam zij met het simpele antwoord "o, maar die komt nog wel een keer als spook langs hoor!". Omdat zij eerder wat waarnemingen gehad heeft, keek niemand daar van op, maar op zo'n moment kun je er ook niets mee.

's-Nachts stond mijn zoon ineens naast mijn bed met het verzoek of hij bij mij mocht liggen. Hij kon niet slapen. Aangezien ik ook heel veel verdriet had, is hij erbij komen liggen en heb ik school de volgende morgen aangegeven dat hij die dag niet zou komen met daarbij de reden van absentie. Op woensdag is hij weer naar school gegaan en heeft de draad weer zo goed mogelijk opgepakt.

Helaas, dat lukte bij mij niet. Ik liep de hele dag periodes te huilen. Vooral onderweg in de auto, in de keuken onder het eten koken, overal waar ik maar alleen kon zijn. Ik snapte er helemaal niets van. Er zat een enorm gat in mijn hart en mijn verdriet was zó intens, hetgeen ik niet eerder bij andere overledenen heb meegemaakt. Zelfs bij het overlijden van mijn eigen vader heb ik nooit zo enorm veel verdriet gehad.

Na 2 weken zat mijn zoon beneden op zijn telefoon te lezen. Het was tijd om naar bed te gaan, want zijn wekker loopt de volgende morgen om 6.30 uur immers weer af. Hij vertelde mij dat hij het stukje even wilde uitlezen en liet mij zien wat hij zat te lezen. Hij had op school een Tarot kaart bij Beeldende Vorming gezien en die had zijn aandacht getrokken. Hij heeft altijd al heel veel interesse getoond voor mystieke zaken, dus ik keek er niet echt van op. Ook ben ik ooit bij een lichtwerker geweest, die mij al had aangegeven dat mijn zoon - in zijn pubertijd - allerlei dingen zal willen gaan "ontdekken". Ik ben met hem naar zijn slaapkamer gelopen en heb hem mijn kaarten en Tarot boek laten zien. Hij wist hier niets van. Geen flauw idee dat zijn moeder die in de kast had staan. Mijn man twijfelt nog over een leven na dit leven. We hebben hier al eens discussies over gehad, dus ik heb de kaarten altijd goed opgeborgen gehouden. Hij weet wel dat ik diverse zaken heb, maar ik heb dit altijd gebruikt wanneer ik alleen was. Echter, ... nu mijn zoon hierover begon heb ik tegen mijn man gezegd dat ik dit aan hem wil vertellen en laten zien zodat wij weten (of denken te weten) wat er plaatsvindt.

Omdat ik ervan overtuigd ben dat er voor alles een reden is, heb ik de kaarten gelegd met betrekking tot Erik. Mijn verdriet en huilbuien bleven maar komen. Ik snapte er nog steeds niets van. Toen ik de kaarten had gelegd begon er iets te dagen. De uitslag was als volgt:

Hoe komt de overledene door?

Deze persoon is optimistisch en behield altijd vertrouwen in de toekomst. Andere mensen mochten hem of haar erg graag, een geliefd mens (er zijn 2 afscheidsbijeenkomsten voor al zijn leerlingen en collega's geweest).

Hoe was het leven van de overledene?

Deze persoon was heel intelligent (hij was hoogbegaafd), maar hield op een bepaalde manier afstand van anderen. De overledene kon scherp uit de hoek komen, maar die kritiek werd hem niet altijd in dank afgenomen.

Hoe gaat het nu met de overledene?

De overledene bevindt zich in een prachtige omgeving. Deze persoon geniet daar ook wel van, maar voelt zich soms ook wat eenzaam. Gidsen helpen om dit gevoel van eenzaamheid te overwinnen (deze gidsen bleken mijn overleden vader en mijn Oom Rinus te zijn).

Welke raad wil de overledene je geven?

De overledene zou je willen aanraden om meer naar je gevoel te luisteren en vaker op je intuïtie te vertrouwen. Je bezit gaven op dit vlak waar je je nog niet ten volle van bewust bent.

Wat wil de overledene je nog zeggen?

De overledene wil je laten weten dat hij of zij jou net zoveel mist als jij hem of haar. Maar dat jullie allebei verder moeten gaan, en dat er contact zal zijn via dromen en bepaalde tekens.

De eerste droom

De avond nadat ik de tarotkaarten had getrokken ging ik vroeg naar bed, nog steeds de hele dag door vechtend tegen de tranen. De kaarten hadden mij een beetje rust gebracht, maar nog steeds had ik zoveel vragen. De volgende morgen werd ik vroeg wakker en had ik over Erik “gedroomd”. Precies wat er in de kaarten stond. Dat was eigenlijk best raar.

Mijn eerste contact met Erik was heel kort. In mijn droom zag een jongen voetballen; hij kreeg die training van een man. Ik zag wat ze deden, maar verder niets. Toen ik weer van die jongen naar die man keek, stond Erik met een wijde zwarte broek met witte strepen. Hij stond hem omhoog te houden. Ik keek naar hem en zei “Wat ben je aan ‘t doen, man?” op een grappige manier. Ik moest wel om zijn uitdrukking lachen. Hij had een rol Fruittella (die haalde hij bij ons altijd uit de snoepot) in zijn zak, die er half uitstak. Dit was precies 2 weken na zijn overlijden.

Medium advies

Vanwege mijn onophoudelijke huilbuien had ik in de tussentijd contact gezocht met een medium en haar gevraagd om een afspraak voor een consult te maken. Ik heb haar de situatie van de droom uitgelegd en gevraagd of dit wel zo snel kon. Als antwoord kreeg ik “als je er voor open staat, kan er heel veel en heel snel”. Ik heb toen mijn biosensor *) gepakt en heb gevraagd of Erik bij mij was.

De biosensor reageerde heel snel en gaf een bevestigend antwoord. Nog vond ik het erg moeilijk om te geloven dat dit mogelijk was. Ik weet dat ik hier Erik tekort mee doe, maar hij begreep dat communiceren voor mij toch echt nog wat lastig was. Voor hem was inmiddels alles duidelijk geworden en hij kon inmiddels het hele plaatje overzien.

Overgang

Omdat je vaak in verhalen hoort over mensen die zichzelf door zelfdoding hebben omgebracht eerst naar het schemerlicht moeten, wilde ik weten waar Erik zich bevond. Hij gaf aan dat hij niet in het donker is, omdat zelfdoding in zijn “zielenplan” had gestaan. Wel zal hij aan een aantal verslavingen moeten werken. Dit alles door mijn biosensor te pakken en met hem te “praten”. Als teken dat Erik bij mij was, liet hij in dit begin van de kennismaking mijn voeten tintelen. Ik heb zelf Reiki I en II en Quantum Touch gedaan, dus dat was - gelukkig - niet al te moeilijk. In een later stadium heb ik van Erik te horen gekregen dat hij door had gekregen dat ik “berichten kon ontvangen”.

Februari 2017

Soulmate

Nadat ik deze droom had gehad en de bevestiging dat Erik bij mij was, hebben we dagelijks verschillende “gesprekken” gehad. Daarbij heb ik gevraagd wat er nu precies aan de hand was. Je hoort wel eens van hele sterke verbindingen en ik heb dus gewoonweg gevraagd of we misschien soulmates zijn. Het antwoord werd bevestigd en we blijken al heel wat jaren samen te hebben doorgebracht, in vorige levens.

Gids

In onze gesprekken heb ik Erik gevraagd of hij niet verder moet zoals dit in de Tarot kaarten staat. Ik kreeg als antwoord ‘nee’, wat ik niet goed begreep. Ik heb daarna gevraagd of hij bij mij bleef, tijdelijk of voor langere tijd. Hij gaf aan dat hij altijd bij mij zou blijven, waardoor mijn volgende vraag was “word je mijn gids dan?”. Hierop kwam ‘nee’. Toen snapte ik het even niet meer. OK, volgende vraag “BEN jij mijn gids”, waarop de biosensor bijna brak zo hard dat er ‘ja’ werd gezegd. Dit was ook de dag dat mijn huilbuien stopten. Opeens snapte ik het. Door de dood van Erik heb ik mijn soulmate verloren en dat bleek ik niet te weten. De verbinding blijft door alle levens bestaan en daarom voelde het alsof er een gat in mijn hart werd geslagen toen Erik overleed.

Grapjes

Erik hield altijd van grapjes. We hadden in de 1,5 jaar dat ik hem hier op aarde gekend hebt, dezelfde humor. Hij kwam uit de omgeving van Amsterdam en ik uit de omgeving van Rotterdam. Dat is toch, ook al wonen we in een klein landje, een groot verschil. Uiteindelijk kom je elkaar dan in Brabant tegen.



En ja, over humor gesproken. Op een avond was ik vroeg naar bed gegaan. De kinderen lagen ook al in bed en opeens hoor ik een hele harde fluit in mijn oor. Mijn man was beneden en had bezoek, mijn kinderen sliepen allebei en de slaapkamerdeur was gesloten. Toen ik alles had uitgesloten, pakte ik mijn biosensor en hebben we weer een half uurtje zitten kletsen. Ik vond het wel grappig om door een fluit wakker gemaakt te worden. Je zoekt toch naar de beste manieren om met elkaar in contact te komen en te blijven. Aan Erik zal het niet liggen, ik heb gemerkt dat ik nog (heel?) veel moet leren.

Een paar dagen later lagen opeens de badmatten bij ons in de badkamer anders. Ik heb eerst de kids hierop aangesproken, die mij met een vage blik zaten aan te kijken zoiets als “waar heb je het over?”. Daarna - apart van de kinderen - mijn man nog eens nagevraagd en nee hoor, “waarom zou ik?”. Toch maar weer even naar de biosensor

En dan een keer op een zondag .. ik zat alleen in de auto om mijn moeder te bezoeken en op de terugweg begonnen opeens mijn autoramen te beslaan. Erik zeker weer.... of toch niet? Tja, je wordt wat onzeker als je alles (nog) niet kan horen of voelen. Afijn, het knopje van de interne airco afgezet en verder gereden. Nog een paar minuten later kijk ik weer en is nu het andere knopje van de airco afgezet. Tja, blijkbaar wilde Erik mij toch nog even die bevestiging geven. Sinds die dag gebeurde dit een tijdje regelmatig zodat hij kon laten weten dat hij er was.

Ook heeft hij mijn zoon een poets gebakken. Hij heeft een klein radiootje in zijn kamer en Erik had deze radio op een andere zender en keihard gezet. Je begrijpt al wat er gebeurde toen de radio werd aangezet. Zowel mijn zoon als ik hebben hier uiteindelijk hard om moeten lachen dit is zo Erik!

Ook serieuze zaken

Omdat de reden van zijn zelfdoding voor ons erg wazig bleef en de mens (lees: ik) nu eenmaal nieuwsgierig is, heb ik gevraagd of ik aan hem mocht vragen wat de reden was waarom hij nu net toen en daar de sprong gemaakt heeft.

Toen hij een gesprek met de decaan van zijn school had gehad, zag hij geen licht meer aan het einde van de tunnel. Er werd weer niet geluisterd. Ook zou hij volgens zijn levenslijn uiteindelijk via zelfdoding komen te overlijden, maar dit moment was vroeger dan verwacht of gepland. In hoeverre je zoiets kunt "plannen"?

Verdrietig

Onlangs waren we weer in gesprek en kwam het op 'wat als je er nog wel op aarde was geweest en als we samen waren gekomen'. Hierop kreeg ik een 'nee' en Erik wilde niet verder praten. Hij gaf aan dat hij hier erg verdrietig van werd en dat hij er (nog) niet aan toe is dit te bespreken. Ik heb aangegeven dat het zo gelopen is, gewoon omdat het zo gelopen is. Het heeft zo moeten zijn. Het zinnetje "Wat als" zal altijd in mijn achterhoofd aanwezig blijven omdat dit nu eenmaal menselijk is en we toch willen weten hoe het e.e.a. in elkaar steekt. We hebben daarom afgesproken dat we voorlopig proberen te bespreken hoe we samen de toekomst zullen gaan inrichten. Gelukkig hebben we elkaar in beide werelden gekend en heb ik het grote geluk gehad mijn (zo werd later bekend) tweelingziel te leren kennen. En uiteindelijk is het gewoon zoals het is!

Een knuffel

Oké, Erik is vaak bij mij, maar ik had hem nog nooit een knuffel of een kus gegeven. Ik heb aan hem gevraagd of ik hem in een droom een knuffel zou kunnen geven. Ik kreeg daar een positief antwoord op, maar ik zou daar natuurlijk wel goed voor open moeten staan. Ik merkte dat ik te graag wilde en te krampachtig probeerde contact te krijgen. En natuurlijk gebeurde het een aantal dagen later toen ik tegen mezelf had gezegd "laat maar komen als het zover is". Ik kwam een man in een wit pak tegen, die er niet uitzag als Erik. Op een gegeven moment kreeg ik kussen op mijn wang en een knuffel van hem en heb hem nogmaals een hele stevige knuffel gegeven omdat ik voelde dat dit wel Erik's ziel was. Toen ik het later vroeg kreeg ik als antwoord dat het inderdaad

Erik was, maar dat het wellicht 'als Erik zelf' te confronterend zou zijn geweest'. Het was heel kort, maar hij was er en het was gelukt!

.... en een kus

Maar... als ik een knuffel kon krijgen, kon er dan misschien ook een kus mogelijk zijn? We spraken af dit te proberen en ik had inmiddels begrepen dat ik niets kon forceren; hoe graag ik dit ook wilde. Op een zondagochtend hadden we beneden even zitten kletsen, ik had iets gegeten en ging nog even terug naar bed omdat het nog vroeg was en we thuis toch geen afspraken hadden. En toen gebeurde het. Ik kreeg de volgende droom... Erik stond buiten bij een auto met 2 leerlingen te praten. Ik liep naar buiten, deed de deur open en keek hem aan. Hij keek mij door zijn wimpers aan en had een glimlach op zijn gezicht. Hij kwam naar me toe gaf me een kus.

Nog meer nieuws

Op een avond vroeg ik of Erik mij iets wilde vertellen. Waarom weet ik nog steeds niet, maar blijkbaar heeft Erik mij die richting op geholpen. Hij vertelde mij dat hij iets wilde vertellen over zijn wereld. (Ik had vooraf gevraagd of het "iets over onze tijd op aarde was of iets over zijn wereld?"). Toen ik verder wilde vragen kwam er al een "ja". Ik vroeg hem of hij iets over zijn hulp/gids wilde vertellen. In een vorig gesprek had ik al eens gevraagd of hij mijn vader had ontmoet en daarop had hij ook "ja" geantwoord. Eigenlijk zijn we er toen niet verder op door gegaan. Nadat ik een "ja" kreeg, heb ik gevraagd of mijn vader misschien zijn hulp/gids is. Ook hier kreeg ik een positief antwoord op. We hadden al eerder gesproken over het feit dat er 2 gidsen bij hem waren, dus vroeg ik of - buiten mijn vader - ook mijn oom Rinus bij hem was. Zij zijn nl. al eerder samen bij een medium geweest, waar mijn zus en ik een keer een afspraak hadden gemaakt. De 2 broers zijn een half jaar na elkaar overleden. En ja hoor, de tweede gids bleek inderdaad oom Rinus te zijn. Omdat zij wisten dat Erik mijn twin is, hebben zij hem waarschijnlijk onder hun vleugels genomen. Zo iets kun je toch niet verzinnen?

Tweelingzielen

Vandaag wilde ik wederom mijn nicht bellen, die ik gisteren al had geprobeerd te bereiken. Ik had haar in het begin - vanwege de tijdelijke opname van mijn moeder in een verzorgingstehuis - aan de telefoon gehad en haar verteld wat een immens verdriet ik had met betrekking tot Erik. Ik had haar toen - nietsvermoedend - aangegeven dat ik dacht dat Erik mijn soulmate zou kunnen zijn. Na alle zaken die de afgelopen tijd zijn gebeurd, wilde ik haar vertellen over de gidsen en over Erik. Zij was altijd heel close met mijn vader en moeder geweest. Nog steeds heeft zij regelmatig contact met "tante Greet" (mijn moeder). Toen wij zaten te praten, begon ze over "tweelingzielen". Een term, die ik nog nooit gehoord had. Ik heb het op internet nagezocht en heb Erik gevraagd of dit klopt. En ja, hij gaf aan dat dit juist was en dat hij mij een zetje richting mijn nicht had gegeven zodat zij mij weer in de richting van de informatie over tweelingzielen kon geven.

Elke dag is weer een ontdekkingsreis en ik mag deze geweldige reis dus maken met mijn tweelingziel. Erik gaf aan dat we inmiddels zo'n 40 maal geïncarneerd zijn en we elkaar nu "gevonden" hebben. Dit kan pas plaatsvinden na een tijd van rust en bezinning, als je tegelijkertijd geïncarneerd bent geweest en als je samen op hetzelfde zielsniveau zit. Het vinden van je

tweelingziel is dus wel heel speciaal. Deze samenkomst was onvermijdbaar en is onomkeerbaar. We voelen elkaar feilloos aan en als Erik er is, laat hij dit weten door energie naar mijn (eerst zonnevlecht, later) hartchakra te sturen.

Kenmerken Tweelingziel

- De liefde voor elkaar lijkt 'magnetisch' tot stand te komen, je hoeft er niets voor te doen.
- Je voelt vrijwel meteen onvoorwaardelijke liefde voor elkaar.
- Je hebt nog nooit zo'n sterk gevoel van liefde ervaren; je weet dat dit ultieme liefde is.
- Al het andere dan liefde in je leven wordt minder belangrijk en relatiever.
- Je begrijpt aspecten van het leven die je nooit eerder begrepen hebt.
- Het voelt alsof je elkaar altijd al hebt gekend.
- Je weet exact hoe de ander zich voelt.
- Je weet dingen van elkaar die je eigenlijk niet kunt weten.
- Je hoeft niets tegen elkaar te zeggen om te communiceren.
- Je hebt een sterk gevoel van herkenning bij elkaar.
- Je voelt energie dansen tussen elkaar.
- Je weet dat er iets heel bijzonders aan de hand is.
- Alles 'valt op zijn plaats' in je leven en je ziet meer verbanden.
- Het kan een ingang, doorkijk of sneak-review zijn naar het niet-stoffelijke leven.
- Je hebt altijd het gevoel gehad dat je 'iets' miste in je leven, nu weet je wat dat was.
- Het is een sleutel die de deur naar jezelf opent.
- Je vangt elkaars gedachten en stemmingen op.
- Voordat je elkaar hebt ontmoet heb je beiden een periode van eenzaamheid en/of bezinning doorgemaakt.
- Ieder telefoontje en/of afspraak lijkt op de eerste en bezorgt je steeds weer kriebels.
- Als magneten naar elkaar toe getrokken worden, elkaar constant aan willen raken of bij elkaar willen zijn.
- Je ontmoet elkaar in dromen.
- Je voelt elkaars stemming/gevoel heel sterk aan, in elkaars bijzijn maar ook op afstand.
- Het is maatjes door dik en dun en elkaar vergeven ondanks de vele moeilijke momenten die naar boven komen tijdens het afstoten.
- Elke ontmoeting, kus, aanraking, blik, etc. voelt als de eerste, het blijft leuk en spannend.
- Je bent vaak, zonder het te weten, altijd in elkaars buurt geweest.
- Hoe hard de één ook trekt of de andere ook duwt, zielsverwanten zijn te allen tijde met elkaar verbonden en daar kan niemand tussenkomen.
- Je kunt de ander ook ontzettend missen, het voelt dan net alsof je geamputeerd bent/heimwee hebt.
- Je kunt je onbegrepen voelen, je omgeving zal niets (meer) van je begrijpen.

Chakra's openen

Na zo'n 5 weken kreeg ik op en dag een zeurende hoofdpijn en voelde Erik in mijn zonnevlecht. Ik snapte niet waar dit vandaan kwam, dus ik vroeg of Erik hier misschien iets over wist. Hij gaf aan dat dit inderdaad het geval was. Hij maakte mijn zonnevlecht open en mijn lichaam moest aan de nieuwe frequentie wennen. Na mijn zonnevlecht heeft hij mijn hartchakra "open gemaakt" en is hij nu met mijn keelchakra aan de slag.

Gelukkig heeft hij mij een tip gegeven om de hoofdpijn te verminderen. Hij liet me even rustig zitten en ik begon te geeuwen. Ik vroeg hem of ik moe of dat dit door de chakra behandeling kwam. Hij gaf aan dat het geeuwen met de chakra te maken had en dat dit wat verlichting kan geven. En ja, dat werkte gelukkig! Uiteindelijk komen mijn voorhoofdchakra en kruinchakra ook nog aan de beurt. Blijkbaar moet er nog een week aan mijn chakra's gewerkt worden. Elke dag blijft voornamelijk een nieuwe verrassing en waar Erik en ik elkaar accepteren zoals we zijn .. gewoon onszelf!

Maart 2017

Nog een droom

Op een avond was Erik lastig te bereiken. Hij kwam minimaal door en toen ik vroeg of er iets aan de hand was kreeg ik "ja". Ik had hem blijkbaar 's avonds niet goed gevoeld en had dus geen contact "opgenomen". Daar was hij teleurgesteld over. Ik heb aangegeven dat ik dit echt niet had meegekregen omdat ik anders zeker contact met hem had gezocht. Toen we het uitgepraat hadden merkte ik dat ik me toch schuldig voelde omdat ik gewoon nog niet goed de signalen kan oppakken. Ik ben gaan slapen en werd 's morgens wakker uit een droom, waarvan ik de wens al een tijdje aan Erik had doorgegeven, nl. ooit weer samen te kunnen zijn in een droom.

We waren in deze droom in een bar met vrienden en hadden iets te drinken. Mijn zoon was er ook bij. Hierna gingen we allemaal naar huis om ons om te kleden, want het was carnavalstijd. Erik kwam met een bruin pak met witte strepen gemaakt van (zo voelde het) synthetisch materiaal. Erik gaf de volgende morgen aan dat hij was langsgekomen omdat ik me schuldig voelde omdat ik zijn aanwezigheid "gemist" had.

Cursus uitzoeken

Erik en ik hebben een workshop uitgezocht om eerst wat meer duidelijkheid voor mezelf te krijgen, nl. "intuïtie en spiritualiteit". Na een week kreeg ik van Erik te horen dat deze cursus niet door zou gaan. En ja hoor, zo'n 2 à 3 weken later kreeg ik inderdaad een telefoontje met de mededeling "er zijn niet genoeg aanmeldingen". Nadat ik op internet verder ben gaan zoeken, kwam ik uit op een cursus lichtwerker. Ik heb inmiddels van Erik doorgekregen dat dit hetgene is wat op mijn pad moest komen. Ik blijf een lichtwerker *) te zijn.

Plagen

Doordat we inmiddels bijna 7 weken samen zijn, begin ik meer en meer dingen op te pikken. Het is een keer voorgekomen dat ik door middel van de biosensor vroeg 'komt het uit dat ik nu contact met je opneem?', waarop ik een 'nee' kreeg. Daarop legde ik de biosensor weg en probeerde het dan een tijdje later weer, waarbij hij aangaf dat het een grapje was geweest. Ik heb toen maar gevraagd om in ieder geval bij het begin geen grapjes te maken omdat het nog te moeilijk voor me was om onderscheid te maken. Gewoon eerlijk zeggen als het niet uitkomt en die afspraak ging altijd goed..... tot vanmorgen. Ik was toch nog even in de war tot ik erachter kwam dat hij aan het plagen was. Ik moest vandaag naar kantoor en op kantoor ging hij gewoon verder. Gelukkig was mijn collega er vandaag niet, want ik zat regelmatig lachend achter mijn PC omdat Erik zo aan het clownen was. Toen ik aangaf of hij dat op school ook zo deed, kreeg ik een 'ja'.

Liedje

Pas kwam ik erachter dat het liedje, dat ik altijd in de auto afspeel, ook "gestuurd" was. Ik had dit liedje op een stick staan en elke keer - zo vertelde Erik - als hij dit liedje hoorde, werd hij verdrietig. Vandaar dat ik in het begin ook elke keer bij het horen van dit liedje moest huilen. Dit heeft Erik mij pas maanden later verteld. Het liedje was die van John Legend met de titel "Love me now".

April 2017

Overlijden familielid

Op een middag belde mijn zus om te vertellen dat onze moeder helemaal aan het schudden was van de kou, terwijl ze gewoon warm aanvoelde. Toen ik aan Erik vroeg wat er aan de hand was, werd er verteld dat er een overlijden op stapel stond, die op de donderdag erop aan het einde van de middag zou gaan plaatsvinden. Mijn zus had dinsdag gebeld en ik had dit aan haar doorgegeven. Zij is woensdagochtend naar mijn moeder geweest en had contact met de dokter gehad. Toen zij woensdag in de middag wederom naar mijn moeder was geweest, belde zij mij op om te vertellen dat het iets beter ging en dat het waarschijnlijk 'vals alarm' was.

Afijn, de dag erna - de bewuste donderdag - lag ik aan het einde van de middag in bed met een enorme hoofdpijn. Op een gegeven moment kwam mijn man naar boven om te vertellen dat zijn oom in de tuin een hartaanval had gekregen en daar was gestorven. Het bleek dus wel de juiste dag en de juiste tijd te zijn, maar ik had niet goed genoeg doorgevraagd over de persoon die zou te komen overlijden.

Enige dagen na zijn overlijden vertelde Erik mij dat hij de overledene - Herman -, samen met zijn reeds op 21-jarige leeftijd overleden tweelingbroer - heeft opgehaald.

Weer een overlijden

Ik kreeg een week later weer een overlijden door. Nu stond ik er wat nuchterder in en uiteindelijk ging het weer een stuk beter met mijn moeder (dat hoeft natuurlijk niet alles te zeggen, maar toch).

Ik had mijn collega aangegeven dat ik wellicht op vrijdag niet zou kunnen komen werken omdat ik weer een berichtje had doorgekregen, waarop zij aangaf "misschien je schoonvader?". Afijn, uiteindelijk bleek een juf van het zoontje van die betreffende collega die dag op 45-jarige leeftijd plotseling te zijn overleden.

Kleding voor mijn zoon kopen

Op een gegeven moment moesten er wat t-shirts voor mijn zoon worden aangeschaft omdat hij bijna overal uitgegroeid was. Ik vroeg aan Erik of hij zin had om mee te gaan (meestal gaat hij niet mee naar 'drukke' plekken), maar deze keer antwoordde hij 'ja'. Ik ben naar een kledingzaak gegaan en zag daar het e.e.a. hangen. Oef, zou mijn zoon dit leuk vinden dacht ik, waarna ik een samentrekking in mijn hartchakra kreeg. Hè? Wat was dat? Toen gevraagd of Erik er was en ja hoor, hij gaf door dat mijn zoon de jas die ik had gezien, leuk zou vinden. OK... ach, we kunnen hem altijd nog ruilen, toch? Afijn, dit ook nog met een paar t-shirts gedaan. Thuis de gekochte kleding op zijn bed gelegd en gevraagd wat hij ervan vond. Nou, hij het bleek een schot in de roos te zijn! Sinds die tijd vraag ik regelmatig dingen via mijn hartchakra en lukt het zonder biosensor.

Excuses aan mijn zoon

Vandaag kwam Erik langs omdat hij iets wilde vertellen over zijn tijd op aarde met mijn zoon. Hij vertelde dat hij - tijdens de wiskunde bijles - een keer boos op mijn zoon was geworden en daar had hij spijt van. Ik had nooit iets over een woordenwisseling gehoord, dus ik heb het bij mijn zoon nagevraagd. Met een zucht kwam mijn zoon heel snel met een "ja". Ik heb toen gevraagd of Erik daarvoor zijn excuses wilde aanbieden? Of misschien iets anders? Er kwam uit dat Erik inderdaad zijn excuses aan mijn zoon wilde aanbieden en of hij die wilde accepteren. Zonder problemen accepteerde mijn zoon de excuses van Erik. Erik gaf aan hier blij mee te zijn, want blijkbaar vond hij dat erg vervelend. Toen ik aan mijn zoon vroeg wat hij ervan vond, gaf hij aan dat het nu wel duidelijk is dat er "meer is dan je kunt zien".

Toch een droom

Al weken hoop ik op een nieuwe droom en vandaag was deze er opeens.

Ik ging in mijn auto naar Erik toe en hij zat in zijn badjas in het zonnetje op zijn balkon. Hij zag mij aankomen en kwam de deur opendoen. Ik ging even mee naar zijn "appartement", maar moest op tijd terug, want ik had een tussenuur (mijn zoon had net die dag een terugkom uur gekregen omdat hij eerder die week te laat op school was). Afijn, Erik vroeg mij of hij niet goed was opgeknapt in 3 maanden (sinds zijn overlijden) en hij zag er inderdaad goed uit. Voordat ik weer moest gaan, vroeg hij of ik om 00.00 uur op 29 april a.s. zijn verjaardag kom meevieren. Grappig!

Naar het licht

Eindelijk heb ik de knoop doorgehakt en een cursus lichtwerker besteld. Vandaag ga ik aan mijn eerste les beginnen, maar voor het zover was, kreeg ik in de ochtend geen contact met Erik. Op een gegeven moment heb ik de biosensor gepakt en gevraagd of hij er was. Ik kreeg een “ja”, maar voelde er niets bij. Raar! Bij navraag wilde hij stoppen met onze gesprekken. Toen ik net de biosensor wilde wegleggen, bedacht ik mij om te vragen of deze persoon/entiteit (want ik wist eigenlijk al dat het Erik niet kon zijn vanwege de verbinding die er niet was) misschien naar het licht begeleid zou willen worden. Ik kreeg een duidelijk “ja” en heb gevraagd of deze persoon een man of een vrouw was. Het bleek een vrouw te zijn. Ik heb toen mijn tablet gepakt omdat ik daar 2 dagen eerder had gevonden hoe je entiteiten naar het licht kan brengen. Toeval bestaat niet! Ik ben rustig gaan zitten, heb mijn voorbereidingen gedaan, hulp gevraagd en probeerde een toren met een trap te visualiseren.

Toen dit niet helemaal lukte heb ik mijn hoofd naar boven gekeken en zag daar een lichte ronding (soort grot ingang) en aan de rechterkant zag ik 2 lichte schimmen die kant op gaan. Ik weet niet of dit de entiteit was met een engel die haar opwachtte en verder begeleidde. Het voelde wel zo, maar het is nog erg lastig om deze dingen een plek te geven. Zodra ik weer terug was voelde ik direct de verbinding met Erik. Hij gaf aan dat het een soort test was om mij te laten zien wat ik kan. Ik moet zeggen... Het was wat lastig, maar het was wel goed gegaan en dat gaf me wel een heel goed gevoel. Daarna ben ik aan mijn eerste hoofdstuk van de cursus lichtwerker begonnen.

Ook Erik naar het licht

Tijdens een van onze ‘gesprekken’ gaf Erik aan dat hij ook verder naar het licht zou willen. Hij zat er tussenin. Ik heb toen een afspraak gemaakt met een natuurgeneeskundige, om Erik naar het licht te begeleiden. Ik durfde dat nog niet zelf.

Voordat we naar haar toe gingen, heb ik nogmaals gevraagd of hij dat echt nog wel wilde en ja, hij stond er nog steeds helemaal achter. Toen we daar aankwamen heeft zij via mijn hand (ja-nee met duim en wijsvinger) vragen gesteld. Daar kwam uit dat hij naar het licht kon en dat zowel Erik als ik dat ook wilden, maar dat ik (als zijn tweelingziel) de reden was dat hij was blijven “hangen”. Erik is uiteindelijk met Aartsengel Michael naar het licht begeleid, waar zijn spirituele familie op Erik stond te wachten.

Ik voelde tijdens de sessie mijn hartchakra nog open gaan. Alles was goed gegaan en op weg terug naar huis voelde ik me toch wat alleen. Tijdens het eten - waar Erik altijd even bij langs kwam - voelde ik mijn hartchakra weer open gaan. Erik was thuis, maar later bleek het toch niet helemaal zo te zijn gegaan als we hadden verwacht.

Mei 2017

Aan de slag

Ik ben inmiddels een aantal hoofdstukken verder in mijn lichtwerker cursus en heb al verschillende entiteiten - samen met Erik en Aartsengel Michael - naar het licht mogen brengen. Wat een geweldig gevoel geeft dat. Soms duurt het iets langer, omdat de entiteiten nog wat bang voor het onbekende zijn, maar dan vraag ik hulp van Michael, die gespecialiseerd is in het wegnemen van angsten en het doorsnijden van koorden. Meestal komen de verzoeken in de ochtend en avond, maar soms ook tussendoor als er een entiteit is die wel graag wil, maar niet goed durft. Dan moet je niet te lang wachten om hem/haar naar het licht te brengen. Na dit enkele weken gedaan te hebben, stopte het opeens.

Erik gaf aan dat stervensbegeleiding een goede job voor mij zou zijn en adviseerde mij daarin een nieuwe studie te gaan volgen. Tja, het zou wel kunnen. Ik hier op aarde de mensen helpen en Erik aan 'Gene zijde' om de mensen op te vangen. Ik moet er nog even over nadenken.

Tijd voor iets nieuws

Het was stil vanmorgen. Ook gisteravond was Erik er niet. Ik heb inmiddels geleerd dat hij dan wel weer komt en ja hoor, ik had net een e-mail aan mijn zus gestuurd toen Erik langs kwam. Hij kwam mij vertellen wat hij had gedaan en was er erg enthousiast over. Hij vertelde dat hij weer kinderen aan het lesgeven was. Dat is nu eenmaal altijd hetgeen geweest waar hij heel veel plezier uit kon halen. Maar ja, hij was er nu in ieder geval, want we hadden een afspraak bij een medium, waar ik na de eerste 2 weken na het overlijden van Erik een afspraak mee had gemaakt om duidelijk te krijgen wat er nu allemaal aan de hand is. Dat het allemaal zo snel zou gaan had ik nooit gedacht, maar we wilden toch de afspraak door laten gaan.

Medium

Vanmorgen hadden we om 9.30 uur een afspraak bij dit medium. Ik was toch wel een beetje zenuwachtig, maar Erik helemaal niet ... hij scheen het zelfs wel leuk te vinden.

Afijn, ik met mijn boekje met een vragenlijstje naar haar toe. Het eerste kwartier was ik het boekje al helemaal vergeten. Erik zijn foto kwam boven tafel en de gelegde tarotkaarten en toen heel veel informatie.

Zij vertelde vooral dat Erik zelfdoding heeft moeten laten plaatsvinden, want hij was moe...heel erg moe. Omdat hij hoogbegaafd was, had hij vaak goede ideeën, maar daar werd niets mee gedaan. Ze hebben Erik "klein" gekregen. Er werd niet geluisterd, hij kon zijn verhaal niet kwijt. De school waar hij werkte was niets voor een hooggevoelige leraar.

Als kind blijkt hij al veel energie via zijn handen doorgekregen te hebben, maar waar moest het naar toe? Met in zijn hoofd "wat heb ik nog?" is hij naar het dak van de school gelopen en is gesprongen. Hij heeft toen zijn nek gebroken en is ter plaatse overleden. Gelukkig was zijn ziel er

al eerder uit, zodat hij geen fysieke pijn heeft gevoeld. Het was goed, hij was klaar en vooral erg moe. Het heeft zo moeten zijn. En omdat dit zo moest zijn, was hij snel helemaal over in het licht en is nu weer aan het lesgeven, hetgeen hij altijd met heel veel plezier heeft gedaan. Gelukkig kreeg ik ook nog te horen dat de bijles van onze zoon en het bij ons thuis langs komen altijd wel een lichtpuntje voor Erik is geweest. Dat was wel fijn om te horen. Ook heeft zij aangegeven dat ik niets voor hem had kunnen doen. Het was allemaal al te ver gevorderd.....

Ook heb ik gevraagd hoe ik nog beter contact met Erik in mijn/onze dromen kan krijgen. Als antwoord kreeg ik 'ga uit je hoofd, stop met denken en maak je hoofd leeg'. Ook het stukje communicatie werd aangegeven met 'probeer eens automatisch schrift'. En "vergeet ook vooral de salie druppel onder je neus en op je kruin niet, zodat je geaard blijft en beter jouw grenzen kunt gaan aangeven". "En dan die ...Quantum Touch! Heb je dat gedaan? Erik vertelt net dat dit helemaal jouw ding is". Tenslotte geeft zij aan dat ik eens over 'Stervensbegeleiding' zou moeten denken. Niet dat ze mij een kant op wil sturen, maar dit zou helemaal iets voor mij zijn gezien mijn hooggevoeligheid. Maar dan wel zonder druk (niet in een ziekenhuis, maar bijv. in een hospice). Nou, dit had Erik al eerder aangegeven. Misschien toch eens gaan uitzoeken

Projecten

Het is de laatste tijd stil met het begeleiden van entiteiten naar het licht. Toen ik dit aan Erik vroeg, gaf hij aan dat dit een 'project' was geweest en dat het - voorlopig - niet meer zo heel veel gaat voorkomen. Hij is nog steeds les aan het geven en heeft een klas van zo'n 15 entiteiten. Dit doet hij met veel plezier en ik hoop voor hem dat dit nog wel even kan duren. Ik voel dat hij dit met veel plezier doet.

5e sfeer

Vanmorgen kwam Erik vertellen dat hij vandaag naar de 5e sfeer gaat, samen met mijn vader en Oom Rinus, die vanaf het begin zijn extra begeleiders zijn.

Automatisch schrift

Tijdens het bezoek aan het medium gaf zij ook aan dat het wellicht iets gemakkelijker was om te communiceren met "automatisch schrift" i.p.v. met de biosensor, waar je alleen gesloten vragen (ja/nee) kan stellen. Afijn, we hebben dit geprobeerd en het was even wennen, maar het was wel heel erg leuk om te doen. En toen gingen we dus schrijven

Onze eerste ontmoeting

Netty: Ik zie je hier nog altijd staan bij de kamerdeur met je hand aan de klink en een spijkerbroek aan met een rood poloshirt. Volgens mij is toen mijn kwartje gevallen, klopt dat?

Erik: Dat zou heel goed kunnen. Vaak blijven die beelden in je hoofd bestaan als het zo is.

Netty: En jij?

Erik: Bij het opendoen van de deur. Ik had je direct in mijn armen willen nemen.

Netty: Echt waar?

Erik: Ja, absoluut!

Netty: En ik.... lekker koelbloedig!

Erik: Nee hoor, ik voelde je hart ook naar mij toekomen. De verbinding was toen al een feit en dat hebben wij 1,5 jaar volgehouden.

Netty: Wow, toch raar!

Erik: Nee, geweldig toch!

Netty: Jawel, maar ik bedoel dat je het je niet realiseert!

Erik: Ja, dat is wel apart, maar het mocht niet, hè?

Netty: Wat moet je daar eigenlijk allemaal nog gaan doen om je lessen af te ronden?

Erik: Ik weet alleen dat ik entiteiten naar het licht moet gaan begeleiden.

Netty: Doe je dat zelf of moet ik daarbij helpen?

Erik: Kan ik vaak zelf, maar soms heb ik jouw hulp nodig.

Netty: Ik ben er voor je!

Erik: Je bent een Engel!

Netty: Tuurlijk. Een Aarde engel zeker?

Erik: Precies! Dat heb je gisteren toch gelezen?

Netty: Nou, ik weet het niet hoor. What's in a name?

Erik: Ja, dat is ook zo.

Erik: Zeker weten. Je moet me iets vertellen...

Netty: Nou?

Erik: Wat dacht je toen ik bij je voor de deur stond?

Netty: Wow, wat een leuke vent zeg! De gang was direct gevuld met je aanwezigheid. Heel positief!

Erik: Leuk om te horen. Je was zelf oogverblindend voor mij. Ik had je direct willen omarmen en knuffelen. Ik kwam eindelijk thuis! Ik weet niet meer wat ik gedaan heb, maar volgens mij heb ik jou direkt aan mijn ziel gekoppeld. Dat ging volledig automatisch leek het wel. Mooi is dat!

Netty: Ik kan mij dat niet herinneren.

Netty: Erik, er blijft nog altijd een vraag in mijn hoofd zitten die niet leuk voor je is, maar ik wil hem wel graag weten. Had je al plannen gemaakt om eruit te stappen of was dit een opwelling?

Erik: Ik heb er ooit wel eens aan gedacht, maar nooit gedaan. Vaak dacht ik dan aan mijn leerlingen en dan ging ik weer verder.

Netty: Waarom toch gesprongen?

Erik: Ik was het gewoon zat. Ik was op. Kon niet meer. Klaar. Finished!

Netty: Duidelijk. Bedankt dat je deze rotvraag van mij hebt willen beantwoorden. Ik bleef het me maar afvragen of je die ochtend besloten had dat het over moest zijn.

Erik: Ja, dat heb ik en ik wilde er zeker van zijn dat het zou lukken, vandaar een hoog dak en school was daarvoor heel bruikbaar.

Netty: Nooit gedacht dat de leerlingen het zouden zien?

Erik: Nee, ik wilde stoppen. Hoe dan ook!

Netty: Ik dacht juist dat het beter ging. Je zag er goed uit.

Erik: Tja, laatste ervaring waarschijnlijk!

Netty: Had je die ochtend een gesprek gehad?

Erik: Ja, ik heb met de decaan gesproken en dat liep weer op niks uit.

Netty: Als je dat gesprek niet had gehad?

Erik: Weet niet wat er dan gebeurd zou zijn.
 Netty: Had ik het maar geweten

Erik: Nee, je had niets voor me kunnen doen.
 Netty: Het heeft zo moeten zijn dus?
 Erik: Precies. Slimme meid.
 Netty: Hoe wist je trouwens dat ik voor jou te bereiken was?
 Erik: Ik had hier gehoord dat jij mijn twin was. Ik wilde alles op alles zetten om weer bij je te kunnen zijn. Mijn liefde voor jou was opeens zo overduidelijk!
 Netty: Was je niet bang dat het niet zou lukken?
 Erik: Nee, want ze hadden aangegeven dat je een gave hebt om berichten te ontvangen.
 Netty: Vond je dat raar omdat je me op aarde gekend hebt?
 Erik: Nee, eigenlijk niet. Ik vond je al bijzonder.
 Netty: Raar?
 Erik: Nee, bijzonder.. mysterieus.
 Netty: Hoe bedoel je dat mysterieus?
 Erik: Je was gesloten, afstandelijk, maar ook lief en zorgzaam; een hele aparte combinatie. Netty, ik vond je geweldig en dat vind ik nog steeds.
 Netty: Ik vond je heel lief voor mijn zoon. Hij heeft het er nog steeds moeilijk mee dat er je niet meer bent!
 Erik: Ik weet het. Ik kan hem nog niet bereiken.
 Netty: Ik hou jou in gedachten bij hem door over je te vertellen. Hopelijk komt er een dag dat het lukt en dat mijn zoon het met me durft te delen.
 Erik: Ja, dat zou mooi zijn.
 Netty: Blijkbaar gaat mijn zoon nog meer spirituele zaken ontwikkelen.
 Erik: Ja, dat denk ik ook. Hij is heel gevoelig.

Hoe oud zijn we eigenlijk?

We hebben een gesprek over mijn volgende opleiding, nl. stervensbegeleiding.

Netty: Gaan we daar samen mee aan de slag?
 Erik: Ja, ieder aan een zijde.
 Netty: Kan jij misschien boodschappen van entiteiten bij jou doorgeven aan mij voor degene die overkomt?
 Erik: Ja, dat zou nog niet zo'n gek idee zijn.
 Netty: Ik ben nog niet zo gek....
 Erik: Nee, je bent geweldig.
 Netty: En jij weet precies wat je tegen me moet zeggen.
 Erik: Ja, want je bent mijn vrouw.
 Netty: Hoe lang al?
 Erik: 2200 jaar.
 Netty: Wow, dat is nog eens een lang huwelijk.
 Erik: Ja en een geweldige.
 Netty: Hoe vaak zijn we dan samen geweest in die 2200 jaar?
 Erik: 12x als man-vrouw.
 Netty: En verder?

Erik: Niets.
Netty: Geen broer-zus of iets anders?
Erik: Nee.
Netty: Weet je wat ik allemaal ben geweest?
Erik: Ja, een heks, een non, een boerin, een leeuwentemmer, een barman en nog wat.
Netty: En jij?
Erik: Een leraar, op beurzen gestaan, een heks, een blerkramer (marktkoopman), een visser, een vreselijk mens (huurmoordenaar) en een hele grote man.
Netty: Hebben we ook kinderen gehad?
Erik: Ja, best veel eigenlijk.
Netty: Hoeveel is veel?
Erik: 28.
Netty: Waar waren we voor de jaartelling?
Erik: In Lemurië.
Netty: Zoiets als Atlantis.
Erik: Nee, anders (oude, vergane beschaving).
Netty: Komt mijn dochter daar ook vandaan? (had ik ooit van een ander lichtwerker gehoord).
Erik: Ja, dat klopt.
Netty: En mijn zoon?
Erik: Nee, die komt uit Atlantis.
Netty: Hoe oud zijn hun zielen.
Erik: Beide 2100 jaar.
Netty: En mijn man?
Erik: 800 jaar.
Netty: Hebben de kids een specifiek doel hier op aarde?
Erik: Ja natuurlijk, hebben we allemaal.
Netty: Weet je wat de kinderen gaan doen?
Erik: Nee, nog niet.

Een van onze levens samen

Op een gegeven moment geef ik aan dat we die 1,5 jaar dat we elkaar op aarde gekend hebben wel hebben ingehaald met alle gesprekken. Daarna gaat het gesprek verder...

Netty: Volgens mij hebben we die 1,5 jaar allang ingehaald!
Erik: Wie heeft het over 1,5 jaar?
Netty: Dat je hier was.
Erik: Nee hoor, het is veel langer geleden!
Netty: Hoe lang dan?
Erik: Zo'n 300 jaar.
Netty: Dat we voor het laatst samen waren?
Erik: Ja.
Netty: En wat waren we toen?
Erik: Man en vrouw.
Netty: Kids?

Erik: Nee.
Netty: Beroepen?
Erik: Steenbakoven en rechter.
Netty: Jij was rechter?
Erik: Ja, lastig verhaal.
Netty: Werkte ik in een pizzeria?
Erik: Ja, daar hebben we elkaar ontmoet toen ik kwam eten.
Netty: Saai hoor!
Erik: Nee, helemaal niet. Het was super romantisch.
Netty: Want?
Erik: Ik had een briefje bij de betaling gedaan.
Netty: En toen heb ik contact met je opgenomen?
Erik: Ja, we zijn uitgegaan en nooit meer uit elkaar geweest.
Netty: Wel een groot verschil in opleiding hoor!
Erik: Nee, je was toen al slim hoor.

Wat moet ik leren op aarde

Op een gegeven moment gaat het gesprek over het leven van Erik op aarde. Op een gegeven moment vraag ik:

Netty: Heb een vraag over iemand ... "Zijn zij tweelingzielen"?

Erik: Nee hoor.

Netty: Er zijn er wel genoeg toch?

Erik: Ja, maar heel weinig zoals wij.

Netty: Want?

Erik: Gewoon. Heel weinig. Niet genoeg spiritueel op hetzelfde niveau.

Netty: Oude en jonge zielen vaak samen om van elkaar te leren?

Erik: Niet speciaal hoor. Toevallig in jouw geval.

Netty: Wat moet mijn man van mij leren dan?

Erik: Loslaten en gaan met die banaan. Niet de touwtjes in handen willen blijven houden. Dat lukt namelijk nooit!

Netty: Dat is het?

Erik: Ja, zo'n beetje.

Netty: En ik dan?

Erik: Wat denk je?

Netty: Mezelf laten horen ... niet laten ondersneeuwen?

Erik: Ja en gewoon je eigen ding doen. Laat je niet begrenzen. Je bent een grote/hoge spirit en je moet je gang kunnen gaan om anderen te helpen.

Netty: En jij gaat mij daarbij helpen?

Erik: Ja, gelukkig wel... zo kunnen we altijd bij elkaar zijn. Ik zou je anders verschrikkelijk missen.

Mijn plaats op school

Op een ochtend gaf Erik aan “Ik wilde je vertellen over mijn schoolcarrière”. En toen begon hij... Ik ben begonnen als een jong kereltje, die dacht dat hij alles al wist. Nou, dat viel wel tegen.

De leerlingen werden steeds mondiger en daar moest je maar boven uit zien te komen. Uiteindelijk heb ik een hele eigen stijl gebruikt, die niet door iedereen op prijs werd gesteld. Veel mensen heb ik hiermee in het harnas gejaagd.



Netty: Had je het anders gedaan als je wist wat je nu weet?

Erik: Nee hoor, het was mijn manier van lesgeven. Het hoorde bij mij. Punt uit!

Netty: Maar heel veel mensen vonden je ook heel leuk, hulpvaardig en aardig/medelevend. Kijk maar eens naar die bijeenkomsten die ze na je overlijden georganiseerd hebben!

Erik: Ja, dat klopt. Je kunt het nu eenmaal niet voor iedereen goed doen. Meestal ging het wel goed en de meeste kids konden zich wel in mijn manier van lesgeven vinden.

Netty: Toch ben je 10 jaar geleden naar een andere school gegaan.

Erik: Ja, je wilt soms toch een nieuwe uitdaging proberen. Het was niet de beste keuze in mijn leven.

Netty: Maar je bleef er wel 10 jaar werken!

Erik: Ja, in het begin denk je nog “ze zullen het wel gaan inzien”, maar gaandeweg realiseer je je dat je toch alleen staat en dat er niet geluisterd wordt. Ze zijn dan bezig om je af te breken en ik heb dat helaas laten gebeuren. Ik vind het jammer dat ik dit niet eerder heb ingezien; totdat het te laat was.

Netty: Gelukkig had je de bijlessen nog.

Erik: Ja, die gaven mij veel plezier omdat die kinderen wilden leren hoe het in elkaar stak. “Mijn kinderen” noemde ik ze altijd met een glimlach. Verder heb ik ook op school bijles gegeven en dat was ook leuk om te doen. Wat ik al zei “die kids zijn gemotiveerd om te leren”. Als ik nu terugkijk had ik inderdaad - zoals je al had aangegeven - gewoon voor mezelf moeten beginnen, maar ik zat al te diep in het moeras. Weet je, uiteindelijk zag ik geen uitweg meer, vandaar dat ik die radicale stap genomen heb.

Ik heb er geen spijt van, maar het is jammer dat het zo moest eindigen. Verder ben ik superblij dat ik door deze stap jou heb ontmoet. Ik zal elke dag bij je zijn, want ik heb je nu eindelijk gevonden..... totdat het jouw tijd is en dan kom ik je ophalen. Ik ben met dit stuk nu wel klaar denk ik!

Netty: OK. Nog één vraag. Hoe wil dit stuk noemen?

Erik: "Mijn plaats op school".

Een kosmisch huwelijk of heilig huwelijk

Erik heeft mij enige weken geleden "ten huwelijk" gevraagd volgens de kosmische wetten. Een kosmisch of ook wel "Heilig Huwelijk" houdt in dat de zielen voor altijd samen blijven en een sterkere verbinding tot stand komt. Dit heeft overigens totaal niets met het Aardse huwelijk/bestaan te maken.

Erik vertelde dat Nathalie (een hele mooie -natuur-Engel die bij ons woont) heeft aangegeven dat ons heilig huwelijk nog niet is ingelost omdat dit alleen door Engelen kan plaatsvinden. Het gesprek ging als volgt:

Netty: Vertel nu eens over dat Heilige Huwelijk?

Erik: Nou, Nathalie vertelde dat dit nog niet ingelost is.

Netty: OK. Want?

Erik: Dat kan alleen door Engelen plaatsvinden.

Netty: Dat heb ik nergens gelezen hoor!

Erik: Er staat ook niet alles op internet!

Netty: Groot geheim?

Erik: Nee, maar wij zijn blijkbaar wel speciaal omdat ik hier en jij daar bent.

Netty: Volgens mij is Nathalie gewoon op zoek naar romantiek.

Erik: O, dat zou maar zo kunnen. Zij ZIJN liefde, net als wij trouwens!

Netty: Mooi toch?

Erik: Jazeker.

Netty: Wat gaat ze dan doen?

Erik: Ze gaat ons samenvoegen.

Netty: Onze zielen laten "samensmelten"?

Erik: Ja, precies!

Netty: En wat gebeurt daarna dan?

Erik: Dan bouwen we een feestje.

Netty: Grapjas dat bedoel ik niet. Heeft het effect op onze communicatie?

Erik: Nee joh, we blijven gewoon hetzelfde doen.

Netty: Maar waarom zouden we het doen dan?

Erik: Omdat bij je wil zijn. Ik laat Nathalie het je wel verder uitleggen. OK?

Netty: We hebben wel leuke momenten gehad in die 1,5 jaar toch?

Erik: Jazeker. Gewoon bij jullie zijn was al een feestje.

Netty: Dat klinkt wel heel erg als jij ... "een feestje".

Erik: Ja, leuk toch... dan weet je dat ik het ben!
Netty: Maar dat weet ik al een tijdje toch?
Erik: Soms twijfel je nog aan jezelf. Niet doen. Is niet nodig.

Uitleg van Nathalie over het kosmisch huwelijk of Heilig Huwelijk

Netty: Dag Nathalie, kun je mij iets meer over het Heilig Huwelijk uitleggen?
Nathalie: Nou, het volgende is het geval. Erik en jij zullen in spirit gaan samensmelten. Dit houdt o.a. in dat jullie een grotere afstand kunnen overbruggen.
Netty: Gaat dit over 5D en 6D?
Nathalie: Nee, daar heeft het niets mee te maken. We zijn bezig om dit voor jullie te regelen. Er moeten aan een aantal eisen voldaan zijn. Deze eisen zijn o.a. dat je gevraagd wordt te trouwen en dat je je akkoord geeft. We gaan dan zorgen dat jullie zielen worden samengevoegd. Dat heeft verder geen consequenties, alleen kunnen jullie nu altijd contact houden. Je raakt elkaar niet meer kwijt. In de komende dagen zullen we hieraan werken en op maandagnacht zullen ze zorgen dat het toegepast wordt. Je mag dan even bij ons komen en kennismaken. Je bent van harte welkom.
Netty: Heb je dit al vaker gedaan?
Nathalie : Dit is voor mij de eerste keer met eentje op aarde en eentje in de kosmos.
Netty: Ik ben erg benieuwd Nathalie. Het lijkt me geweldig om jullie te ontmoeten en om Erik weer te zien.
Nathalie: Weet je trouwens al wat er verder gaat gebeuren? Je gaat met Erik samen liggen En met jullie armen om elkaar heen zullen jullie langzaam "samensmelten". Je zult jullie energieën heen en weer voelen gaan.
Netty: Wow, ik ben benieuwd! Lijkt me geweldig.
Nathalie: O ja Netty, dat is het ook. Het is heel speciaal. Jullie zijn een geweldig stel hoor. Ik snap dat jullie twins zijn. Helemaal ying/yang!
Netty: Nathalie, je bent een romanticus, is het niet?
Nathalie: Jawel, ik hou van de liefde en bij jullie straalt dat er zo ongelofelijk vanaf dat ik voorstelde om jullie te helpen met jullie Heilig Huwelijk. Jullie zijn er klaar voor!

Juni 2017

Een gesloten kosmisch huwelijk of Heilig Huwelijk

Erik had dus aan Nathalie gevraagd of zij ons zou willen helpen met dit huwelijk. Aangezien Engelen heel veel liefde zijn, wilde zij dit met alle plezier doen en we hebben er een afspraak voor gemaakt. Gisteravond was het zover en vanmorgen wilde ik het e.e.a. wel eens weten.

Netty: Ha Nathalie!
Nathalie: Ha Netty, hoe is het?
Netty: Goed, maar ik voel heel veel energie stromen. Heeft dit te maken van het Heilig Huwelijk van vannacht?
Nathalie: Ja, dat denk ik wel. Jullie zijn nu nog sterker met elkaar verbonden.
Netty: Wow, Erik merkt er niets van zegt hij.

Nathalie: Dat kan. Zijn energie is al sterk / hoog.

Netty: Ik kan me niets van vannacht herinneren. Knudde. Kan/mag je mij er iets over vertellen?

Nathalie: Ja hoor, jullie zijn samengekomen en Netty, jij bent rustig bij Erik gaan liggen en toen heeft de energie uitwisseling plaatsgevonden. Je hebt veel energie doorgekregen dus waarschijnlijk dat je dit voelt. En ja, dat blijft zo. Het was heel mooi en vredig om te zien. Jullie zijn een leuk stel! Netty, je wilt zeker ook weten hoe het gegaan is? Je hebt een uittreding gehad en daardoor konden jullie zo dicht bij elkaar zijn. Ik vond het echt heel mooi om mee te maken. Dit was de eerste keer in deze samenstelling (eentje op Aarde, eentje aan Gene Zijde).

Netty: Nu hoeft Erik dus niet meer bang te zijn om mij kwijt te raken?

Nathalie: Nee hoor, maar dat had hij toch niet als ik jullie liefde voel.

Netty: Precies! Dat zei ik ook al. Was waarschijnlijk nog een "Aardse" angst.

Nathalie: Dat zou heel goed kunnen ja.

Netty: Verder nog iets gebeurd wat het vermelden waard is?

Nathalie: Nee hoor, het was mooi en rustgevend. Wow, wat een liefde kwam daar los!

Netty: Ja, 2200 jaar liefde geloof ik!

Nathalie: Nou, dat bleek wel!

Netty: Weet Erik dit nog wel allemaal?

Nathalie: Ja hoor. Ik denk dat hij daar nog wel een tijdje van gaat lopen genieten.

Netty: Ik hoop het! Ik had dat ook graag gedaan. Moet ik verder nog iets weten over gisteren of over andere dingen?

Nathalie: Nee hoor, het is allemaal goed zo!

Netty: Mooi! Dank je voor je tijd, hulp en uitleg. Ik ga het zo nog een keertje teruglezen.

Nathalie: Is goed. Fijne dag verder.

Netty: Jij ook Nathalie!

Daarna heb ik met Erik gesproken

Netty: Erik, wil je mij iets vertellen over ons Heilig Huwelijk?

Erik: Ja, dat is misschien wel leuk.

Netty: Vertel... wat is er gebeurd?

Erik: Netty, we zijn gisteren getrouwd volgens de Kosmische Wetten. Je bent nu mijn vrouw. Je hebt een uittreding gehad en je bent lekker bij mij komen liggen. Er heeft toen een energie uitwisseling plaatsgehad. Hierdoor zijn we nog sterker met elkaar verbonden en kan ik je nooit meer kwijtraken, want dit was namelijk mijn grootste angst.

Erik: In onze vorige levens ben ik je een aantal keren kwijtgeraakt en dat zat nog diep in mijn geheugen. Dat heeft toen heel veel pijn gedaan. Ik wilde het deze laatste keer niet nog eens meemaken, vandaar dat ik je gevraagd heb om met me te "trouwen". Ik wil je zeggen dat ik heel erg gelukkig ben dat je nu mijn vrouw bent. Eindelijk na 2200 jaar mogen we samen blijven. Ik heb hier geen woorden voor. Ik wil je eigenlijk alleen nog maar in mijn armen houden. Je bent zo mooi en lief. Ik zal je liefhebben en beschermen. Je bent eindelijk mijn vrouw "forever!". Netty dit was het!

Bang om kwijt te raken

Op een gegeven moment gaat ons gesprek over dit “kwijtraken”.

Netty: Waarom ben je zo bang om mij ‘kwijt te raken’? Ik probeer het te begrijpen.

Erik: Ik ben je al diverse keren kwijtgeraakt.

Netty: Hoe dan?

Erik: Je bent nu getrouwd en ik ben je een keer verloren aan een ander. Ook ben ik een keer weduwnaar geworden en de laatste x zijn we gescheiden.

Netty: Is het misschien leuk om onze 12 relaties te vermelden?

Erik: Weet het niet hoor. Ik denk erover OK?

Netty: Kijk maar. Ik vind het allemaal goed.

Erik: Ik wil ze niets vragen als het niet echt nodig is.

Netty: Wie?

Erik: De Engelen.

Netty: Hebben zij informatie over vorige levens?

Erik: Ja, ze weten alleen van vorige levens.

Netty: Wat niet dan?

Erik: Wat er nu allemaal afspeelt.

Netty: Dat weten alleen mijn gids en beschermengel. Heb jij daar ook nog een begeleider (buiten Sergio)?

Erik: Ja, dat noemen ze een “afgezant”.

Netty: Wat doet hij/zij precies? Altijd dezelfde en zo ja, hoe heet hij/zij?

Erik: Hij volgt je vorderingen. Hij is inderdaad een vaste begeleider en heet Henk.

Netty: Aardig?

Erik: Ja hoor.

Netty: De enige nu nog (Sergio en Henk?)

Erik: Ja, eigenlijk wel. Af en toe komen je pap en Oom Rinus nog langs.

Netty: Willen ze dan ook nog iets over mij weten?

Erik: Nee, ze bemoeien zich alleen met de spirits hier.

Netty: Willen ze dan weten hoe het met je gaat of zoiets?

Erik: Ja, klopt. Ze kijken of ze nog verder kunnen helpen.

Netty: Hoe heten zij? Ook afgezanten?

Erik: Nee, ze zijn meer de leiders van de afgezanten.

Netty: Omdat ze lang boven zijn?

Erik: Ja, ze hebben hier verder geleerd zoals ik nu ook doe.

Netty: Wat heb je allemaal al geleerd dan?

Erik: Over Engelen, diva's en andere wezens. Over een groot geheel, hoe alles te zien en hoe ik met jou moet omgaan.

Netty: Hoezo dat laatste?

Erik: Nou, ik mag je niet alles vertellen en dingen doorgeven.

Netty: Wat gebeurt er anders?

Erik: Dan wordt ons contact verbroken.

Netty: Nee toch zeker?

Erik: Ja, echt wel.

Netty: Dat wil ik niet... echt niet. Zal niet meer nieuwsgierig zijn.

Erik: Mag wel hoor. Ik vertel alleen wat mag.

Op reis

Netty: Erik, ben jij dat?

Erik: Nee, ik ben er nog niet!

Netty: Hoe kun je schrijven dan?

Erik: O ja, dan kan dan natuurlijk niet!

Netty: Pffft.

Erik: Nou zeg!

Netty: Hoe is het? Waar ben je vandaag geweest?

Erik: Op een onbewoond eiland.

Netty: Tuurlijk!

Erik: Nee echt Netty, ergens in de Pacific.

Netty: Kokosnoten rapen?

Erik: Jij ben ook echt erg, he?

Netty: Hoezo?

Erik: Dat kunnen we toch niet?

Netty: O ja ik kan me niet voorstellen wat je daar anders zou moeten doen.

Erik: Ik denk dat we onze zaken moeten overdenken.

Netty: Als in "waarom blijven we op aarde hangen"?

Erik: Ja, precies

Netty: En jij wist direct het antwoord?

Erik: Tuurlijk... JIJ!

Netty: En wat zei Sergio toen?

Erik: Dat hij het wel begreep en dat het wel een uitzonderlijk verhaal is.

Netty: Echt waar?

Erik: Ja!

Netty: En toen?

Erik: Ze hebben met verwondering naar mijn verhaal zitten luisteren. Niemand had dit ooit meegemaakt.

Netty: Joepie ... wij wel dus!

Erik: Nou, zo joepie vind ik het niet hoor! Ik had liever daar naast je in bed gezeten.

Netty: En toen?

Erik: Netty, je moet eens wat anders verzinnen dan "En toen".

Netty: Wat gebeurde daarna?

Erik: Ze wilden je allemaal leren kennen.

Netty: Als je ze maar niet langs gaat sturen hoor!

Erik: Nee joh, tuurlijk niet.

6e dimensie

Op een ochtend kreeg ik te horen dat de Engelen mij een "upgrade" hadden gegeven naar de 6e dimensie. Erik bleek dit aan Nathalie te hebben gevraagd, die dit met veel plezier voor ons wilde doen.

Dit houdt in dat er nu geen dimensie meer tussen Erik en mij in zit. Hij zat al in de 6e dimensie. Tegenwoordig kunnen we dus ook 's nachts samen zijn en krijgen we les. Het enige vervelende is dat ik me niets kan herinneren. Ik krijg dus de volgende morgen pas door wat we gedaan hebben en waar we zijn geweest. Best jammer, maar blijkbaar mag je alleen in het begin - als je nog overtuigd moet worden - een stukje meekijken. Het zal wel komen als ik er "klaar" voor ben.

Akasha Kroniek

Wat is de Akasha Kroniek?

Akasha is Sanskriet en betekent "Ether" of ook "Oersubstantie". Ik zelf noem het "de zielenboeken".

Er is het verleden, heden en de toekomstige kennis, voor alle dingen. Het is het universele archief waarin alle woorden, gedachten en daden opgeschreven zijn. Het is de plaats waar alle menselijke ervaringen worden bewaard, een kroniek van alle gebeurtenissen, talenten en kennis.

Het zijn geen daadwerkelijke boeken, hoewel veel mensen ze als boek te zien krijgen en gebruiken, maar het is eigenlijk een energetische trilling dat uit in plaatjes, vormen, symbolen of taal bestaat zodat onze geest ze kan begrijpen. Toegang tot iemand anders z'n zielenboek krijg je alleen met toestemming van die betreffende persoon.

Inwijding en vragen

Vandaag heb ik de inwijding in de Akasha Kroniek mogen ontvangen.

Na deze inwijding heb ik direct de vraag gesteld, die mij - eigenlijk vanaf het begin - bleef achtervolgen, nl.:

Waarom mochten Erik en ik op aarde niet samen komen?

Het antwoord luidt als volgt:

Jullie waren niet voor elkaar bestemd deze keer. Je had een ander kosmisch niveau te beëindigen om zo op hetzelfde niveau te kunnen komen en elkaar toch te ontmoeten. Ik weet dat jullie dit lastig vinden, maar je zult zien dat je in je verdere loopbaan zult meekrijgen waarom dit zo verlopen is. Jullie zijn de verbinding tussen hemel en aarde. De mensen zullen veel informatie van jou krijgen die door Erik kan worden doorgegeven.

Er bestaan geen andere waarheden dan die van jullie. "Het is goed zoals het is" zeggen jullie vaak en zo is het ook! Op deze wijze kunnen jullie veel mensen op aarde verder helpen. Dit is ook vanwege een afspraak die jullie in het verleden hebben gemaakt. Je wilt helpen de wereld weer een stukje beter begaanbaar te maken en dit kun je doen door in je eigen omgeving te beginnen.

Er is in de toekomst nog veel weggelegd om te gaan doen en je zult daarin worden bijgestaan door verschillende Engelen. Zij zullen met veel liefde en plezier komen helpen omdat je zelf ook als Engel wordt gezien, nl. een Aardengel. Jullie zijn samen tot de beslissing gekomen om deze stappen te nemen en hoe lastig het nu nog is, later wordt het allemaal een stuk duidelijker. Verder

zullen jullie in de toekomst nog meer van elkaar kunnen gaan genieten. Jullie liefde groeit nog steeds en er is niemand die daar ooit meer tussen zal komen. Ik heb gezegd!

Een dag later heb ik nog een andere vraag gesteld.

Kan Erik mij gaan helpen met de Stervensbegeleiding?

Ja, dat kan en dat gaat hij ook doen. Je weet inmiddels de reden waarom jullie elkaar mis zijn gelopen. Jammer, jullie zouden op aarde ook erg gelukkig met elkaar zijn geweest. Ik denk dat je een stageplaats bij een hospice gaat vinden, waar mensen je paranormale gaven op prijs zullen gaan stellen. Veel mensen die komen te overlijden zullen een vraag voor jullie hebben en daarbij zijn jullie de verbinding tussen hemel en aarde. Jullie kunnen nog heel veel voor mensen gaan betekenen omdat ze door jullie informatie zonder angst kunnen overgaan. Ik wens jullie daar veel succes mee. Ik heb gezegd.

Herkenning voor familie

Netty: Is er iets wat ik echt van je moet weten als iemand van je familie iets vraagt?

Erik: Ja, ik heb een grote wrat op mijn billen.

Netty: Je bent ook helemaal mesjogge is 't nie??!!

Erik: Netty, wat moest je daar om lachen zeg. Grappig hoor!

Netty: Nee, jij was grappig. Ik zie het al voor me. Bah!

Erik: Wie zegt dat het niet zo is?

Netty: Mijn hartchakra!

Erik: Oeps, was ik even vergeten dat je de waarheid kan checken!

Netty: Gotcha!

Erik: Jazeker.

Netty: Maar zonder dollen... is er iets wat weinig mensen weten. Allergie of zo?

Erik: Ik moet even nadenken hoor. Ik denk dat ik bang was om kaal te worden.

Netty: Echt?

Erik: Ja.

Netty: Het korte haar stond je anders best goed, dat heb ik je gezegd toen je de laatste keer bij ons was.

Erik: Echt? Daar weet ik echt niets meer van.

Netty: Dat had je waarschijnlijk ook niets gedaan.

Erik: Nou, dat weet ik zo net nog niet. Ik was wel ontvankelijk voor je opmerkingen hoor!

Netty: Zoveel opmerkingen heb ik toch niet gemaakt?

Erik: Nee, dat niet... maar ik luisterde wel naar je.

Rust na het Heilig Huwelijk

Netty: Kon ik nog maar iets herinneren van ons Heilig Huwelijk. Dat moet geweldig zijn geweest, want ik voelde de dag erna een enorme rust.

Erik: Dat zal wellicht van mij zijn geweest, nu ik weet dat ik je niet meer kan kwijtraken.

Netty: Dat vind ik fijn voor je. Voelt goed!

Erik: Voelt geweldig!

Netty: Zijn er daar nog meer getrouwd in een Heilig Huwelijk?
Erik: Zou het eigenlijk niet weten.
Netty: Hoe wist je van het Heilige Huwelijk trouwens?
Erik: Van Henk. In de lessen die ik van hem krijg.
Netty: Ging dat over ons of in het algemeen?
Erik: Eerst algemeen, toen heb ik gevraagd of wij dat ook konden doen.
Netty: Had hij dat al eens meegemaakt (1 aarde, 1 kosmos)?
Erik: Nee, ik geloof dat hij het ook heeft moeten navragen.
Netty: Wanneer krijg je die lessen dan als je de hele dag bij mij bent?
Erik: Als je slaapt.
Netty: Elke nacht?
Erik: Bijna wel.
Netty: Druk baasje hoor!
Erik: Nee joh, stelt niet zoveel voor hoor!
Netty: Heb je dan nog iets aan je IQ dat je hier had?
Erik: Nope!
Netty: Jammer voor je!
Erik: Nope! Weten alles toch al als je hier bent!

Berichten ontvangen

Netty: Erik, even over het liedje "Love me now". Ik vroeg me een paar dingen af. Waar werd je zo verdrietig van? Van welke regel(s)?
Erik: Van het hele liedje eigenlijk. Ik had het gevoel dat ik je helemaal misgelopen was. Gelukkig kreeg ik toen te horen dat je berichten kon ontvangen.
Netty: Wat dacht je toen? Die is raar!
Erik: Nee hoor, ik dacht "YES" dat ga ik proberen. Ik wilde zo graag dat je wist dat wij bij elkaar horen.
Netty: En toen? Wat heb je als eerste gedaan?
Erik: Ik heb eerst wat met je apparatuur gespeeld.
Netty: Ja lastig... dacht dat die rotauto weer stuk was! En daarna?
Erik: Ben ik in je dromen gekomen.
Netty: Die ene keer dat je in een auto aan het klussen was en er leerlingen bij je stonden. Jeetje, je straalde!!
Erik: Ja, ik was ook zo blij om je te zien. Je was zelf ook verschrikkelijk mooi!
Netty: Nou zeg!
Erik: Nee echt ... je zag eruit om op te vreten!
Netty: En toen?
Erik: Toen heb ik je ontmoet in "mijn huis". Daar was je wel wat afstandelijk vond ik.
Netty: En verder?
Erik: Toen hebben we elkaar op een feestje gezien.
Netty: Weet ik nog. Je ging als laatste weg. Was dat de laatste keer?
Erik: Nee, we hebben elkaar daarna nog 1 keer ontmoet.

Deva's, feeën en kabouters

Erik: Je bent wel zo grappig en vol liefde. Ik ben zo blij dat je mijn vrouw bent.
Je weet niet half hoe blij.

Netty: Gekkie!

Erik: Nee echt, ik leef weer ook al is het niet op aarde. Jij geeft alles weer zin! Ik dank je daarvoor!

Netty: Doe niet zo raar. Jij hebt mij ook "wakker gemaakt". Ik was ingeslapen.

Erik: Man, wat hebben wij toch een geluk dat we elkaar al gevonden hebben.

Netty: Ja, schijnt toch wel apart te zijn geloof ik!

Erik: Jazeker, heb ik al vaak gehoord.

Netty: Heb je nog meer begeleiders gekregen?

Erik: Nope, Sergio & Hans nog steeds.

Netty: Geen Engelen om je heen?

Erik: Nee, die zijn voor de mensen op aarde.

Netty: Wat zijn deva's trouwens?

Erik: Dit zijn buitenaardse wezens die helpen met de dimensionale werelden.

Netty: OK. Dat neem ik even ter kennisgeving aan.

Erik: Ja, is handig. Lastig verhaal.

Netty: Heb je ook al feeën en kabouters gezien?

Erik: Nope, maar ze moeten er wel zijn.

Netty: In de Efteling zeker wel!

Erik: Grapjas! Daarbuiten ook hoor. One day

Netty: Ik zou ze best wel eens willen zien. Kijken of we er de juiste voorstelling van hebben.

Erik: Weet ik dus niet. Ik heb wel een deva gezien. Beetje apart wel.

Netty: Alien achtig denk ik dan?

Erik: Ja, groot hoofd. Heeft er wel iets van weg denk ik.. Wel erg aardig overigens.

Netty: Nou mooi. Maar daar is alles liefde toch?

Erik: Ja, heel mooi allemaal.

Depressie op aarde

Netty: Ben je in de liefde wel gelukkig geweest?

Erik: Nee hoor, heb altijd al last van depressies gehad.

Netty: Weet je waar dat aan lag? Vorige leven(s)?

Erik: Ja, die van huurmoordenaar. Heel veel spijt!

Netty: Kunnen we onze eigen beroepen kiezen dan of staat dat al vast?

Erik: Nee, je hebt altijd een vrije wil. Natuurlijk probeert de gids je te helpen, maar dat kan maar een klein beetje, de rest vul je zelf in.

Netty: Jammer dat je geen regressietherapie hebt gedaan, dan was je er wellicht achter gekomen.

Erik: Nee, had ik nooit gedaan. Geloofde niet in een after-life!

Netty: En wat dacht je toen je doorkreeg dat het wel zo was?

Erik: Wowie. Cool. Nooit gedacht.

Netty: En toen?

Erik: Kreeg ik uitleg en werd ik over jou geïnformeerd.

Netty: Direct al?

Erik: Na een dag of 4 à 5.

Netty: Door wie?

Erik: Door Henk, mijn begeleider.

Netty: En mijn pa / Oom Rinus... hebben die ook iets verteld?

Erik: Ja, heel veel zelfs. Zij vertelden dat je Piet's dochter was.

Netty: Wat dacht je toen?

Erik: Dat had mijn schoonvader kunnen zijn.

Netty: Nee toch?

Erik: Ja, echt wel.... ik had direct het gevoel dat ik met je had moeten trouwen. Dat ik je misgelopen was.

Netty: Toen kon je ook onze eerste kennismaking in een ander daglicht zien in verband met de hartsverbinding of niet?

Erik: Ja, alles was opeens overduidelijk. Ik werd toen wel heel verdrietig dat ik je misgelopen ben. Ze hebben mij verschillende keren verteld dat dit niet in onze blauwdruk stond. We hadden het zo afgesproken. Ik kon dat maar moeilijk begrijpen.

Netty: Ik ook en eigenlijk soms nog steeds. Dan heb ik nog het "had ik maar" gevoel.

Erik: Begrijpelijk. Jij ziet alleen dit leven maar, ik heb het grote plaatje al gezien.

Netty: Bofkont!

Erik: Het wordt dan wel iets begrijpelijker hoor!

Netty: One day!

Erik: Ja, precies. Maar weet je ... als het zover is, dan maakt het allemaal niets meer uit. Dan zijn we eindelijk voor altijd samen!

Netty: Duurt nog een flinke tijd!

Erik: Helaas wel, maar ik ben - ook al anders dan anders - toch bij je.

Netty: Ga ik nog nieuwe dingen leren?

Erik: O Netty, je gaat nog zoveel leren en doen. Als ik eraan denk word ik nu al trots op je.

Netty: Wil je stoppen met schrijven?

Erik: Nou nee, eigenlijk niet.

Netty: Wat wil je nog vertellen/vragen dan?

Erik: Ik wil je nog iets vertellen over de Engelen.

Netty: Zijn ze iets aan het doen?

Erik: Jou verder aan het helpen/ontwikkelen.

Netty: Als in ...?

Erik: Gewoon sterker worden en voelen.

Netty: Cool. Graag. Lief. Bedank ze maar.

Erik: Kun je zelf ook.

Netty: Nathalie?

Erik: Weet niet.

Netty: Ik dacht dat ze niets doen zonder een verzoek?

Erik: Misschien hebben ze dat wel gehad?

Netty: Van wie? Van jou?

Erik: Jep!

Netty: Maar ik mocht toch ook niets voor jou vragen?

Erik: Eh, nee klopt. Te enthousiast geweest denk ik. Netty het was lief bedoeld hoor!.

Netty: Snap ik. Ben niet boos hoor!

Erik: Gelukkig. Wil geen ruzie.

Orakelkaart

Op een ochtend was ik de orakelkaarten aan het leggen en Erik was hierbij aanwezig. Op een gegeven moment trok ik deze kaart. Ik heb mij heel vaak - vooral in het begin, net na Erik's overlijden - afgevraagd "wat als?" en het was wel heel indrukwekkend dat ik deze kaart moest trekken



De tekst luidt als volgt:

Lieverd, ik zie dat je jezelf aan het pijnigen bent met 'Wat als?' vragen betreffende mijn leven, gezondheid en overlijden.

Je vraagt je af wat je had kunnen doen zodat ik nog steeds in mijn fysieke lichaam zou zijn. Ik ben vlakbij je nu, om je deze gedachten te laten rusten. Het is belangrijk om te weten dat je niets fout gedaan hebt.

Mijn fysieke overlijden was Goddelijk getimed en je had hier niets aan kunnen veranderen. Belast jezelf alsjeblieft niet met schuldgevoelens! Schuldgevoelens zijn een complete verspilling van je aardse tijd, tijd die besteed zou moeten worden aan liefde. Schuldgevoel lost niets op. Ik heb mijzelf vergeven voor alles wat ik wel en niet heb gedaan. Maar uiteindelijk heb ik geleerd dat alles al vergeven is.

Ik hoop dat jij jezelf ook vergeeft, want er wordt zo van je gehouden.

Uit: online-orakels.nl/orakelkaarten/praten-met-de-hemel

Taken afmaken

Een gesprek over wat Erik nu nog moet doen om zijn levenstaken af te ronden omdat hij 7 jaar eerder zijn levensboek heeft afgesloten, dan de bedoeling was.

Erik wilde eerst iets gaan doen dat we samen konden regelen, vandaar dat Erik's eerste taak entiteiten naar het licht brengen was. Zo kon hij ook direct aan mij laten zien wat ik ook kon, aangezien alles voor mij -in dit leven- nieuw is.

Netty: Hoi. Jeetje wat ben je lang weggeweest!

Erik: Ja hè?

Netty: Wat heb je gedaan of mag je dat niet zeggen?

Erik: Ja hoor. Ik heb weer mensen opgehaald.

Netty: Veel wel denk ik?

Erik: Ja, best wel. Pfft. Vermoeiend.

Netty: Want?

Erik: Ze wilden niet allemaal geloven dat ze aan Gene Zijde waren.

Netty: Zelfdoding, ongeluk?

Erik: Vaak ongelukken deze keer.

Netty: Oef. Moeilijk ja!

Erik: Jeetje nou. Eentje was echt helemaal de weg kwijt.

Netty: En dan?

Erik: Laten slapen om tot rust te komen.

Netty: Die is waarschijnlijk wel 4 dagen onderweg (zoals je al eerder verteld hebt)?

Erik: Ja, zeker wel! Ja, het is soms wel een moeilijk verhaal hoor. Ik heb er eentje gehad die net niet kon blijven leven, maar de rest van de familie wel. Je snapt dat dat wel heel sneu is.

Netty: Willen gelijk terug zeker?

Erik: Nee dat niet, maar ze willen wel graag contact met de aarde.

Netty: Je gaat ze toch niet naar mij sturen, hè?

Erik: Nee?

Netty: Was dat je bedoeling?

Erik: Nee joh! Dat is nog te lastig voor je. Je moet eerst nog meer leren, maar je bent al een heel stuk op weg hoor!

Netty: Ik geloof niet dat dit op mijn pad zal komen.

Erik: Toch wel maar nu nog niet.

Netty: OK. En verder?

Erik: Verder eigenlijk niet zo veel. Handen vol gehad aan een paar entiteiten die ik overtuigen moest.

Netty: Hoe ging dat bij jou dan? Jij geloofde ook niet in een leven na dit leven!

Erik: Klopt! Ik weet eigenlijk niet goed wat de knop was die bij mij om ging. Ik denk toch het vertellen van de verhalen hier en het verhaal over jou.

Netty: Want?

Erik: Hoe wisten ze dat ik jou kende? Dat vond ik wel raar. Toen je vader ook nog eens langskwam, toen had ik zoiets van "Cool.... echt nooit verwacht".

Netty: En al die liefde daar?

Erik: Ja, geweldig! Je komt echt in een omgeving die zo mooi en sereen is. Ik blijf dat maar

zeggen, want het is echt zoouou vreselijk mooi. Ik weet eigenlijk niet hoe ik het moet uitdrukken. Woorden schieten hiervoor te kort.

Augustus 2017

Erik's jeugd

Netty: Heb jij vroeger huisdieren gehad?

Erik: Ja, 2 hondjes.

Netty: Hoe was het verder vroeger bij jou thuis?

Erik: Leuk. We hadden altijd veel plezier, mijn broer en ik.

Netty: Samen kattenkwaad uitgehaald?

Erik: Viel wel mee hoor.

Netty: Voetballen?

Erik: Was niet echt iets voor mijn broer.

Netty: Meer denken dan sportief?

Erik: Allebei eigenlijk wel. Ik vond zwemmen altijd wel leuk, maar misschien meer voor de meisjes in bikini.

Netty: Nog iets over je schooltijd?

Erik: Jeetje zou niet weten waar ik moet beginnen. Ik was op school altijd wat tegendraads, maar dat heb ik je ooit wel eens verteld. Ik verveelde me.

Netty: Hoe kwam je op het idee dat je wiskundeleraar wilde worden?

Erik: Weet het eigenlijk niet. Ik vond wiskunde leuk, een beetje uitdagend en toen kwam het uitleggen vanzelf. Eerst aan vriendjes en toen later vond ik het wel een idee om leraar te worden. Mijn vader vond het idee wat minder vanwege lange dagen en niet al te hoog salaris.

Netty: En jij?

Erik: Heb nooit heel erg aan geld gehangen. Had het nodig, maar verder niets.

Netty: PABO gedaan?

Erik: Ja, maar dat was wel heel makkelijk... niet echt een uitdaging hoor.

Netty: Wanneer ben je je IQ te weten gekomen?

Erik: Poeh, rond een jaar of 18-19 denk ik.

Netty: Getest?

Erik: Ja, ik zag dat ik meer wist dan de meeste mensen om mij heen en dat vond ik apart. Wilde toen eigenlijk mijn IQ wel eens weten.

Stervensbegeleiding

Netty: Ga je nog iets doen vandaag?

Erik: Nope.

Netty: Je zit alweer een tijd je in de relax mode is het niet?

Erik: Ja, bevalt me wel goed eigenlijk!

Netty: Luilak!

Erik: Ehuh!

Netty: Volgens mij heb je hier hard genoeg gewerkt en verdien je dit nu wel!

Erik: Dacht het wel hoor! Ik wilde je nog wel zeggen dat je een goede zet hebt gedaan door

je in te schrijven bij de opleiding Stervensbegeleiding.
Netty: Ja, blijkbaar moeten we daar samen mee aan de slag.
Erik: Gezellie! Ik denk wel dat we inderdaad mensen kunnen gaan helpen. Ik zie je dat nu al doen door mensen over ons te vertellen.
Netty: Vind je dat niet erg dan?
Erik: Nee hoor, de mensen moeten weten dat het hier mooi en sereen is en dat ze niet bang hoeven te zijn.
Netty: Je hebt een keer geschreven dat je nooit hebt geweten dat dood zo leuk kan zijn. Denk je dat nog steeds?
Erik: Ja, eigenlijk wel. Het is een feestje om elke dag bij jou te kunnen zijn, dat was op aarde nooit zo vaak gelukt.

Een taak te volbrengen

Eind juli hadden we het volgende gesprek ...

Erik: Ja?
Netty: Ik zat al op je te wachten slaapkop!
Erik: Nee hoor, geen slaapkop.
Netty: Want?
Erik: Ik was al aan het werk. Ik was een beetje aan het stoppen van mensen die niet goed zijn voor deze wereld.
Netty: Rare zin, maar goed ... Wow! Zoiets als de IS?
Erik: Ja, maar dan op een kosmisch niveau.
Netty: Kun je hier iets meer over vertellen of mag dat niet?
Erik: Ja hoor, ook hier zijn entiteiten die zich niet goed gedragen en die ben ik aan het helpen om zich weer goed te gaan gedragen.
Netty: Een soort kosmische (school)meester?
Erik: Ja, zo zou je het kunnen zien.
Netty: Wat goed van je! Druk gehad?
Erik: Ja. Het is wel leuk om te doen hoor, maar wel vermoeiend. Moest deze taak volbrengen omdat ik dit op aarde had moeten doen.

Tweelingvlam liefde

Netty: Je hebt pas mijn pap weer gezien. Ga jij ook de Akasha Kroniek doen?
Erik: Nee, dat denk ik niet.
Netty: Teveel werk?
Erik: Nee, ik wil bij jou blijven.
Netty: Wel fijn dat wij die mogelijkheid hebben, hè?
Erik: Ja precies.
Netty: Ik snap wel dat pap dat is gaan doen. Dan mist hij mam waarschijnlijk niet zo. Of zou dat na 30 jaar minder worden?
Erik: Nee hoor, de liefde blijft even sterk als altijd... dat zou jij toch moeten weten!
Netty: Nou ja, 6 maanden is iets anders dan 30 jaar.
Erik: Nee hoor, met twins maakt dat niets uit.

Netty: Wow, heftig wel!

Erik: Nou en of. Geweldig toch?

Reizen voor aardgebonden entiteiten/zielen

Na een aantal gesprekken over het aardgebonden blijven van Erik, vertelde hij mij dat hij eindelijk de stap had gezet om met Sergio ('de reisleider') en nog een aantal andere aardgebonden zielen, reizen te maken.

Hij is o.a. in Indonesië geweest (Ramadan viering), Israël, India, Eritrea, Afrika (olifanten), Italië (Verona en Napels), Amerika, op een onbewoond eiland, maar ook in Nederland; op Ameland en een aantal andere steden. Zo moesten ze even weg van degenen, waar ze op aarde aan vast bleven houden. Zeker in het begin kwam hij halverwege nog wel eens even terug. Dan piepte hij er tussenuit om even gedag te zeggen. Blijkbaar was hij niet de enige die dat deed.

Na de begroeting ging het nog even over wat ik gedaan had in de tussentijd.

Netty: Je bent zo zorgzaam, maar op aarde moest je volgens mij "stoer" zijn, of niet?

Erik: Ja, ik vond dat ik mezelf moest bewijzen.

Netty: Waarom?

Erik: Ja, dat weet ik eigenlijk niet.

Netty: Je was goed zoals je was, hoor!

Erik: Ja, bij jou wel. Ik heb dat bij anderen niet vaak zo meegemaakt.

Netty: Jammer!

Erik: Ja, was niet echt nodig weet ik nu.

Netty: Ik vond je geweldig met mijn zoon. Hij "geeft zich niet zo snel bloot".

Erik: Nee, dat was wel duidelijk. Hij was wel helemaal gek op z'n moeder, dat was ook duidelijk!

Netty: Heb overigens van je broer te horen gekregen dat hij er inderdaad "niets mee heeft".

Dat is goed hoor, maar ik had je familie graag willen vertellen dat het nu goed met je gaat.

Erik: Had ik trouwens op aarde ook niet gehad! Mijn broer gelooft er echt helemaal niets van. Ze hebben allemaal wel je stuk gelezen hoor. Ze vonden het wel liefdevol geschreven, maar verder hebben ze er helemaal niets mee.

Netty: Jammer voor je!

Erik: Nee joh, het was meer voor hen om niet bang te hoeven zijn, maar als ze vastzitten kan ik of jij er ook niets aan doen. Ik ben er dan ook wel klaar mee. Geen eer aan te behalen.

Netty: Je hebt gelijk!

Erik: Ja, maar het is toch jammer, dat ben ik wel met je eens! Ik denk dat als jij hierover met mij was begonnen, ik mezelf wellicht nog eens achter m'n oren had gekrabd.

Netty: Het is zoals het is!

Erik: Ja, zo is het maar net!

Netty: Jij bent nu wel blij dat het toch zo is of moet je nu nog hard werken?

Erik: Nee, helemaal niet. Netty ik had jou anders nooit ontmoet. Ik ben helemaal happy!

Zielenafpraak

Soms hebben we het er wel eens over hoe we elkaar op aarde zijn “misgelopen”.

Netty: Als ik hier aan denk word ik wel eens verdrietig. Wat een ontzettende k.... afspraak hebben we toch in onze blauwdruk gezet.

Erik: Ja, ze weten niet wat je ze aandoet.

Netty: Wie, wat, waar?

Erik: Hij die deze blauwdrukken maakt!

Netty: Wie dan?

Erik: Je man.

Netty: Heb JIJ dit verzonnen?

Erik: Ja, helaas wel.

Netty: En ... heb je je al voor je kop geslagen?

Erik: Nee, ik heb het grote plaatje gezien.

Netty: Samenwerken?

Erik: Ja.

Netty: Dat hadden we samen ook op aarde gekund. Jij bijlessen of een eigen praktijk en ik had je daar administratief bij kunnen ondersteunen naast mijn eigen job en af en toe mensen energie geven.

Erik: Nee, zo simpel zou het niet geweest zijn. Ik had een zware last bij me. Altijd al gehad. Je had het kunnen verlichten, maar het was nooit weggegaan.

Erik komt iets vertellen ...

Netty: Ha Erik, wat wil je me vertellen?

Erik: Je bent een schat. Ik snap wel dat je man voor je wil vechten.

Netty: Hoezo?

Erik: Je bent gewoon een lieve vrouw en moeder! Ik hou van je. Ik weet dat het niet is zoals op aarde, maar onze liefde is heel erg intens. Je bent goed bezig in je relatie met je kinderen en je man. Je moet ze - denk ik - het voordeel van de twijfel geven en jij moet jezelf gaan ontwikkelen zoals dat goed voor jou is. Ik denk dat alle personen in jouw huis daar baat bij zullen hebben. Ik blijf altijd bij je dat weet je. De anderen zullen dat ook moeten weten zodat jij - als een vrije spirit - jouw taak op aarde kan gaan vervullen. Ik ga je daarbij helpen. Deze afspraak hebben we al zo'n 300 jaar geleden gemaakt. Ik denk dat we het goed kunnen gaan doen voor heel veel mensen. Niet alleen voor de mensen die komen te overlijden, maar ook mensen die iets over overledenen willen weten. Dat gaan we samen doen. Je bent mijn vrouw in de kosmische zin van het woord. Je bent je man's vrouw op aarde. Best ingewikkeld om te begrijpen, maar op deze manier kunnen we veel mensen tot steun zijn.

Ik weet dat je je vaak niet begrepen voelt en dat is wel eens moeilijk. Niet iedereen denkt hetzelfde en dat is ook goed, want we hebben elkaar in een groter geheel allemaal nodig. Op aarde kun je dat niet zien, maar aan Gene Zijde wordt alles opeens duidelijk. Ik weet dat je een enorme ontwikkeling doormaakt en nog verder gaat doormaken, maar het is nu een beetje lastig om dit te kunnen doorzien.



Ik zal je steunen waar ik kan. Je bent mijn alles en dat mag iedereen weten. Door jou "leef" ik weer. Jij geeft mijn leven hier weer zin en ik voel dat ik met jou samen een hele grote steun voor andere mensen kan zijn. Dit is een taak die we samen gaan doen en waar ik trots op ben om dit samen met mijn tweelingvlam te kunnen doen. Ik weet dat jij dit ook heel graag doet en dat je al veel mensen - bewust of onbewust - geholpen heb. Ik wil niets liever dan met jou aan de slag. Helaas zullen we nog even geduld moeten hebben tot je je opleiding hebt afgerond.

Je bent en blijft mijn kosmische vrouw. Ik weet dat dit voor jou hetzelfde geldt. Ik ben jouw kosmische man en samen gaan we naar de oerbron terug als het jouw tijd is. Ik kan me daar nu al op verheugen. Alleen hebben we eerst nog het e.e.a. af te ronden.

Netty, je bent geweldig en dat blijf ik zeggen. Je moet nog een flink aantal zaken leren en ik zal daar dagelijks bij zijn om je te helpen. Ik vind het geweldig hoe je het allemaal aanpakt en welke opleidingen/inwijdingen je erbij gebruikt. Je weet alles al van je vorige levens, dus je zult - zoals je ziet - snel ontwikkelen. Ik ben echt super trots op je en blij dat ik je kosmische man mag zijn. Je bent het beste wat mij ooit is overkomen. Een betere vrouw kan ik me niet indenken. Ik heb gezegd!

Netty: Jeetje Erik! Wat een verhaal en wat lief!

Erik: Netty, het is allemaal waar. Ik ben zo verschrikkelijk blij dat wij dit samen mogen gaan doen. Ik vind het ook vreselijk fijn dat we elke dag zo gezellig kunnen schrijven. Je bent zo vreselijk nieuwsgierig en daar maak ik nog steeds graag grapjes over. Je bent een beetje uit het veld geslagen niet?

Netty: Ja, ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik moet zeggen..

Erik: Netty...jij? Zonder woorden?? Wow!

Netty: Ik vind het altijd fijn om met je te schrijven. Vooral als je mij over "jouw wereld" vertelt; wat je mag doorgeven.

Erik: Ja, ik vind het ook leuk om die zaken aan je door te geven, zodat jij die weer aan mensen op aarde kan doorgeven. Ik had daar zelf waarschijnlijk niet naar geluisterd, want ik geloofde niet in een after life. Gelukkig kan ik nu zeggen dat het wel zo is en ben ik gelukkiger dan ik ooit op aarde ben geweest. Jij bent daar de schuldige van!

Netty: Leuk vind ik dat Erik! Ik ben ook blij dat ik je ontmoet heb zodat ik nu weet wie mijn tweelingvlam is. Voordat je kwam te overlijden wist ik daar niets van.

Erik: Ja, leuk hè? Gods wegen zijn ondoorgrondelijk. Ik ben blij dat wij daar onderdeel van uitmaken.

Ik weet dat ik niet alles zal laten weten omdat ik dat niet mag, maar wat ik wel mag zal ik ook aan jou doorgeven. Ik denk dat je dit goed kunt gebruiken als je vragen hebt over Gene Zijde.

Projecten

Netty: Erik, je moet ook nog wat “projecten” gaan doen toch?

Erik: Ja, ik moet mijn 7 jaar, die ik nog op aarde zou hebben gehad, in een andere vorm gaan gieten. Ik ben benieuwd wat ze allemaal voor me in petto hebben.

Je bent mijn vrouw en ik wil bij je zijn, maar we moeten een beetje gaan afbouwen volgens Sergio. Ik vind het nog steeds best lastig. Gelukkig snapt Sergio het wel. Daarom mag ik soms even snel bij je langskomen om gedag te zeggen. Was wel gezellig even vanmiddag. Heel kort, maar heel fijn om weer even bij je te zijn en je liefde te voelen. Je bent echt heel erg bijzonder schatje. Jeetje, je bent echt mijn vrouw! Soms kan ik het nog steeds niet bevatten dat je mij leuk vindt.

Netty: Waarom niet? Je bent een lieve en gevoelige kerel!

Erik: Ja, maar dat was ik op aarde niet echt altijd. Soms ging m'n ego er met mij vandoor. Ik was dan niet echt leuk. Je hebt mij gelukkig zo niet meegemaakt, maar ik had echt wel vervelende trekjes hoor!

Netty: Hebben we die allemaal niet dan?

Erik: Ja, waarschijnlijk heb je gelijk. Ik zag alleen m'n eigen minpunten.

Netty: Ieder is goed zoals hij/zij is, hè?

Erik: Netty, je bent een schat. Je neemt mensen zoals ze zijn en dat heb ik op aarde ook gemerkt. Je was voor mij de ideale vrouw en nog steeds.

Vroeger en sporten/hobby

Op een gegeven moment zat ik begin augustus ijskoffie te drinken.

Netty: Vond je ijskoffie ook lekker?

Erik: Nope koffie hoort warm te zijn! Netty ik vind het altijd zo leuk om met je te schrijven. Het is net een echt gesprek, hè?

Netty: Ja, ik word soms nog wel verrast door de teksten, maar meestal heb ik ze al in mijn hoofd. Geen idee hoe dat werkt.

Erik: Ik weet het ook niet eigenlijk. Telepathie, maar hoe?

Netty: Maakt ook niet uit, hè? Als het werkt, werkt het!

Erik: Precies... mijn idee! Netty, wat wil je nu doen/schrijven?

Netty: Ik zit te denken. Nog iets leuks over jezelf misschien .. wat je hebt meegemaakt? Hoe het bij jullie thuis was. Leuke jeugd? Wat voor sporten?

Erik: Netty ... wat een vragen allemaal. Ik weet niet waar te beginnen. Ik ben altijd in een gezin geweest waar alles volgens regels ging. Ik was daar niet altijd blij mee, want dat haalt enthousiasme wel onderuit hoor! Ik heb hele lieve ouders gehad, maar wel erg vast in

denkbeelden en besluiten. Ik heb meestal gevoetbald, maar heb ook - zoals je weet - tennis gespeeld. Verder heb ik met mijn broer bridge gespeeld en met andere mensen redelijk hoog in de Nederlandse competitie. Ik heb nooit zo'n zin gehad in teamsporten, maar met voetballen moet je wel, hè?

Netty: Ik ook niet. Ik snap dat wel!

Erik: Waarschijnlijk ben ik daarom ook leraar geworden.
Kon ik de lessen zo doen zoals ik zelf wilde.

Netty: Zwemmen?

Erik: Niet speciaal. Lekker in de zon liggen met een pintje en een beetje wegdromen is meer mijn ding.

Netty: Boek lezen?

Erik: Nope, meestal thuis op de bank. Ik hou wel van detectives/murder mysteries. Gelukkig jij ook.....
kan ik meelesen. Overigens vond ik het wel heel leuk dat je pap zijn goedkeuring heeft gegeven aan onze relatie.

Netty: Hij had niet zoveel keus, hè?

Erik: Nee, waarschijnlijk niet. Wij hebben elkaar 2200 jaar geleden al uitgezocht!

Netty: Heb je goed gedaan!

Erik: Nou en of! Ik heb een goede job gedaan.

Netty: Weet je waarom we deze keer niet mochten samenkomen op aarde?

Erik: Ja, jij had je relatie (karma) nog af te ronden met je man.

Netty: En jij? Wat had jij in jouw laatste relatie te leren?

Erik: Mensen in hun waarde laten. Dat lukte wel met mijn leerlingen, maar niet met mijn vrouw.

Netty: Hoezo niet?

Erik: Ik wilde andere dingen dan zij en dat vond ik nooit zo leuk.

Netty: Is dat ook de reden dat je bent gaan drinken?

Erik: Nee, dat was meer door mijn depressies. Ik had die uit een vorig leven overgehouden.

Netty: Ja, die van huurmoordenaar toch?

Erik: Ja, precies. Klote.... hoe kan iemand zoiets toch gaan doen?

Netty: Geldgebrek?

Erik: Misschien. Weet ik niet en ik wil er eigenlijk ook niets meer over weten. Ik wil je nog zeggen dat ik op aarde echt ontzettend graag bij je zou zijn geweest. Ik heb verder op dit moment niet zoveel meer te vertellen.



Chakra

- Erik: Ben je al een beetje aan het beseffen wat je moet gaan doen allemaal?
Netty: Als in stervensbegeleiding, consulten en verslavingshulp?
Erik: Ja, precies.
Netty: Nee, geen flauw benul. Ik laat het op me afkomen... stap voor stap.
Erik: Netty, je bent echt een slimme meid. Ik ben echt zo trots op je. Je bent echt een kei meisje!
Netty: Je probeert mijn chakra's open te maken?
Erik: Nee, ik zeg gewoon wat ik denk en voel.

Vakantie

- Netty: Ik heb het morgen waarschijnlijk druk met tassen pakken en de laatste dingen doen als we dinsdag om 7.00 uur willen vertrekken.
Erik: OK, misschien ga ik dan met Sergio mee.
Netty: Ja, is wel gezellig toch?
Erik: Ja, meestal wel.
Netty: Misschien moet hij eens een keertje naar een van Nathatlie's feestjes komen, kan ik een keertje kennismaken. Ik vind Italiaanse mannen wel iets hebben!
Erik: Nee toch? En jij gaat naar Italië?
Netty: Yep.
Erik: Ja lekker zeg! Nu moet ik wel mee om een oogje in het zeil te houden.
Netty: Grapjas. Of je anders niet was meegegaan?
Erik: Nee, dat klopt. Ik wil je echt geen 17 dagen missen. Eén dag lukt me al niet eens!
Netty: Dat vind ik lief van je. Teveel gepakt denk je?
Erik: Nee joh. Het is vakantie
Netty: 2e boek mee?
Erik: Ja, gewoon doen.
Netty: Salie druppels nodig?
Erik: Ja, doe maar.
Netty: Andere zaken?
Erik: Je twin!
Netty: Als ik die kon inpakken!
Erik: Ja, dat kan je. ... je hebt me al 'ingepakt'.
Netty: Leuke woordspeling!
Erik: Ja hè, vond ik ook wel.
Netty: Ga je vandaag nog met Sergio mee?
Erik: Misschien, je voelt het wel!
Netty: Jazeker.
Erik: Je gaat weer vooruit!
Netty: Hoe weet je dat?
Erik: Ik voel het. Onze verbinding is zo sterk dat ik alle veranderingen bij jou ook voel.
Netty: Toch moet je zelf ook die inwijdingen doen?
Erik: Ja, dan gaat het 1:1 mee.
Netty: Hoe bedoel je?

Erik: Je hoeft dan niet op me 'te wachten'.
Netty: Vind ik nog steeds lastig te begrijpen, maar OK.
Erik: Netty, je bent dan direct aan elkaar gekoppeld en kan dan sneller handelen/
communiceren. Er zit dan geen 'pauze' tussen.
Netty: OK. Ben jij ook nog steeds aan het leren dan?
Erik: Nope. Weet nu bijna alles al.
Netty: Wow, dat is snel (iets meer dan een half jaar).
Erik: Ja, ik heb alles ook snel gedaan om jou te kunnen helpen.
Netty: Je maakt Theo (mijn gids vanaf geboorte) nog werkloos.
Erik: Nee joh, Theo weet nog veel meer dan ik. Netty, je bent een spirit die nieuwsgierig is.
Netty: Ja, bedankt hè? Mag dat niet dan?
Erik: Jazeker, dat is juist goed. Ik had graag 100% van die leerlingen gehad.
Netty: Lief van je!
Erik: Ja, maar wel waar. Volgens mij gaan we samen als de wind ... Ze willen ons ook graag
helpen en dat scheelt.
Netty: Ben ik trouwens nog iets vergeten?
Erik: Ja, mij.
Netty: Hoe bedoel je?
Erik: Ik wil ook mee.
Netty: Wil je op de checklist?
Erik: Nee joh!
Netty: Ja, wie begint er nu?

Uitleg over verslaving

Erik: Ik heb je gezien achter het stuur.
Netty: Niet goed?
Erik: Jawel. Je rijdt niet slecht voor een vrouw!
Netty: Wat??
Erik: Grapje!. Ben je een beetje aan het plagen. Heb ik de hele dag nog niet kunnen doen.
Netty: Dat is waar. Te gevaarlijk als je aan het rijden bent!
Erik: Ja precies! Ik heb je wel gemist hoor. Je bent een drukke tante geweest vandaag. Je moet
vanavond maar lekker op tijd naar bed en even goed uitrusten. Ik vind het fijn dat we weer
even rustig samen kunnen schrijven. Ik vind een beetje privacy wel heel belangrijk.
Netty: Ja, ik kijk er juist zo naar uit om samen met je te zijn en je te leren kennen ook al doen we
dat al zo'n 2200 jaar!
Erik: Ja, dat is zo. We hebben daar op aarde nooit echt tijd voor gehad en wisten ook niet dat
onze zielen met elkaar verbonden waren. Toch raar als je er goed over nadenkt. Ik vond je
echt wel heel aardig, maar omdat je getrouwd bent, heb ik er nooit verder over nagedacht.
Netty: Ik vond je altijd wel een beetje een kwajongen hoor! Eigenwijs! Had toen al moeten weten
dat je een stier van sterrenbeeld was!
Erik: Ehuh..
Netty: Wat? Niet waar?
Erik: Ja, toch wel. Goed opgemerkt hoor. Maar je ziel heeft dit eigenlijk altijd al geweten. Die
wist dat wij bij elkaar horen, maar dat we deze keer op aarde niet samen mochten komen.
Zodoende kunnen we nu samen andere mensen gaan helpen. Iets wat we beiden op aarde

eigenlijk al deden, hè?

Netty: Soms blijf ik me nog verbazen hoe dit allemaal zo snel is gaan ontwikkelen. Mijn moeder en zus keken hier niet echt van op. Andere mensen vaak wel.

Erik: Ja, je zult niet door iedereen begrepen worden. Ik vind het jammer, want anders zou je nog meer mensen kunnen helpen. Ik ben een bofkont dat wij samen één zijn. Ik heb hiervoor op aarde eerst wel heel veel ellende moeten meemaken. Dit maakt mijn geluk met jou alleen maar groter.

Netty: Ach, wat lief! Heb je het dan over je alcohol probleem?

Erik: Ja, dat wel wel de grootste ellende in mijn leven. Door die alcohol kon ik de realiteit een beetje vergeten, maar als je dan weer nuchter was, kwam het weer keihard terug.

Netty: Hoe lang heb je zo geleefd?

Erik: Ik denk een jaar of 8. Eerst nog met mijn ex en daarna ben ik ermee doorgedaan.

Netty: Je wist dat je een probleem had?

Erik: Ja, dat wel, maar schoof het altijd opzij. Zo erg was het allemaal niet.... dacht ik.

Netty: Wat dronk je dan?

Erik: Bier, wijn, whiskey. Netty, het was niet goed wat ik gedaan heb, maar ik had zo'n spijt van mijn vorige levens dat ik niet meer wist wat ik moest doen.

Netty: Ik had je graag geholpen.

Erik: Ja, dat weet ik nu. Ik heb er nooit bij stilgestaan om je ook maar iets over mijn probleem te vertellen.

Netty: Had je mijn hulp wel geaccepteerd denk je?

Erik: Nee, ik was veel te ver. Ik zou het misschien in het begin van je aangenomen hebben. Later niet meer. Ik was niet aanspreekbaar over mijn alcoholprobleem.

Netty: Dit hadden we uiteindelijk 300 jaar geleden afgesproken toch?

Erik: Ja precies. We hebben ons netjes aan de regels gehouden. Gelukkig kan ik nu alsnog van je houden.

Netty: Ik hoop dat je nu rust gevonden hebt.

Erik: Jazeker. Ik ben gelukkiger dan ik ooit op aarde geweest ben. Ik heb dat allemaal aan jou te danken. Jij bent mijn aarde engel Netty. Ik weet dat jij ook blij bent met onze relatie. Je kunt eindelijk jezelf zijn. Hoe mooi is dat!!!

Netty: Ik probeer het ... lukt niet altijd!

Erik: Jammer schatje. Je hebt zoveel te geven als mensen je in je waarde laten. Ze moeten je niet vastleggen .. dat gaat niet werken.

Netty: Grappig ... dat zei mijn moeder ook altijd al vanaf dat ik een klein kind was. Ik zie heel veel van die zaken in mijn zoon terug.

Erik: Ja, dat klopt. Jij en je zoon zijn dezelfde soort zielen. Jullie hebben ruimte en lucht/water nodig. Ik denk dat jij ook het allerbeste met je zoon kan schakelen omdat jij begrijpt wat hij nodig heeft. Daarom word je soms wel eens kwaad als hij weer eens - onverdiend - een veeg uit de pan krijgt.

Netty: Hij wordt vaak niet begrepen!

Erik: Nee, dat klopt. Herkenbaar hè?

September 2017

Ophalen van overledenen

- Erik: Ik mis je vaak toch nog wel, ook al heb ik het druk.
- Netty: Maar 1 gedachte verwijderd
- Erik: Ja precies, zo is het ook echt!
- Netty: Maar OK... we hebben vanavond asperges gegeten.
- Erik: Wow, lekker hoor. Ben jaloers!
- Netty: Waren de laatste alweer!
- Erik: Jammer. Zijn zoooooo lekker! Ik had ze graag een keertje met je gegeten.
- Netty: Had ze graag een keertje voor je klaargemaakt... maar wat heb je allemaal gedaan dan? Mag je daarover praten?
- Erik: Ja hoor. Ik heb weer mensen opgehaald.
- Netty: Veel?
- Erik: Ja best wel... zo'n 7.
- Netty: Jeetje. Doe je dat met iemand samen?
- Erik: Nee hoor. Ik wacht ze gewoon samen met een familielid op en dan begeleiden we de persoon naar een rustplaats.
- Netty: Die laat je daar dan een aantal dagen "slapen", zoals bij jou?
- Erik: Ja, eigenlijk wel.
- Netty: Altijd zelfde aantal dagen?
- Erik: Zo'n 3 à 4. Dat ligt aan de wijze waarop iemand overleden is.
- Netty: OK. En dan... na die dagen moet je dan terug of neemt iemand anders het dan van je over?
- Erik: Laatste. Iedereen heeft zijn specifieke taak hier. Ik denk dat de meeste hier nog een aantal zaken van aarde moeten afmaken.
- Netty: Haal jij dan mensen van zelfdoding op?
- Erik: Ja, je snapt dat ik daar over mee kan praten.
- Netty: Is dat direct therapeutisch voor jou of zoiets?
- Erik: Nee hoor. Ik heb daar al over gesproken, want anders had ik dit werk niet kunnen doen.
- Netty: Ja, begrijpelijk. Zit slim in elkaar.
- Erik: Je weet niet half hoe geweldig alles hier in elkaar past.
- Netty: Correctie ... ik weet niet eens een heel klein beetje!
- Erik: Jawel, maar als je ziel op aarde is niet.
- Netty: Spreken wij hierover als mijn ziel bij jou is dan?
- Erik: Ja, precies. Je hebt al heel wat verhalen gehoord hoor!
- Netty: Ik mag ze alleen niet onthouden?
- Erik: Nee, klopt. Knullig, hè?
- Netty: Nou ja, het went onderhand wel hoor.
- Erik: Fijn, ik vind het soms toch lastig.
- Netty: Ik zat te bedenken dat ik op de middelbare school ooit een spreekbeurt over zelfdoding heb gehouden.
- Erik: Jeetje, heftig onderwerp.
- Netty: Tja, de dood is uiteindelijk ook een onderdeel van het leven .. en omgekeerd.
- Erik: Ja, precies, mooi gezegd.

Ophalen van overledenen (2)

Erik: Het was weer een drukke dag.
Netty: Weer mensen opgehaald?
Erik: Nee.
Netty: Niet? Iets anders?
Erik: Ja, entiteiten.
Netty: OK. Ik snap dat als mensen dood zijn (lichamelijk) alleen nog hun spirit over is!
Erik: Ja, precies. Je bent een slimme meid.
Netty: Hier hoef je echt niet slim voor te zijn hoor!
Erik: Nou, ik geloofde het anders niet.
Netty: Moeilijke verhalen?
Erik: Nee hoor, netjes alles opgewacht en doorgegeven.

Kosmische leraar

Netty: Ha, daar ben je... wat heb je vandaag gedaan?
Erik: Ik heb weer les gegeven.
Netty: Echt waar, waarin?
Erik: Je zou het moeten weten....
Netty: Rekenen?
Erik: Yep, in 1x raak!
Netty: Leuk weer?
Erik: Ja, best wel.
Netty: Hoeveel?
Erik: Stuk of 8.
Netty: Ga je dit nu vaker doen?
Erik: Ja, ze vinden dat ik hiermee mag helpen.
Netty: Geen entiteiten meer ophalen?
Erik: Nee, voorlopig even niet.
Netty: Te zwaar?
Erik: Nee, gewoon even wat anders.
Netty: Heb jij dat gevraagd?
Erik: Nope. Kwamen ze zelf mee.

Kosmische humor

Netty: Jij had vast een drukke baan.
Erik: Ja, maar ik vond mijn werk wel erg leuk. Vooral de bijlessen! Ik vond vooral ook een moeder van één van mijn bijles kindjes erg leuk.
Netty: O ja?
Erik: Ehuh.
Netty: En toen?
Erik: Ja, toen niets... helaas. Ze was al getrouwd. Ik was wel verliefd op haar geworden hoor. Mooie meid en lief en zorgzaam.
Netty: En dat heb je haar verteld?

Erik: Nee, kon ik niet. Wilde wel, maar durfde niet. Ze was “not meant to be”.
Netty: Leuke naam?
Erik: Ja, best wel. Ze heet Netty van der Est. Ik was bij binnenkomst direct verliefd op haar. Wowie!
Netty: Mafkikker!
Erik: Wat moet ik daar nu weer mee??
Netty: Inpakken en wegwezen?
Erik: Nope. Ik wil nog even bij je blijven.
Netty: Heb je verder nog iets leuks te vertellen dan?
Erik: Nope, eigenlijk niet. Mag niet alles vertellen, hè?
Netty: Morgen weer lesgeven?
Erik: Ja, waarschijnlijk wel. Kom ook nog wel even bij je op kantoor langs. Tot later meisje!

Gelukkig

Na een stuk schrijven dacht ik klaar te zijn, maar toen

Erik: Ik wil nog even schrijven.
Netty: Ja, voelde je aan mijn hand trekken. Grappig!
Erik: Vertel even verder... ik wilde heel graag met je trouwen. Als dat was gebeurd hadden we niet volgens onze boeken geleefd. Ik weet niet wat er dan gebeurd zou zijn.
Netty: Was je waarschijnlijk vader geworden en dat is ook niet altijd zaligmakend hoor!
Erik: Nee, dat weet ik nu ook, maar ik had heel graag kinderen gehad.
Je weet niet half hoe graag.
Netty: Nee sorry, daar had ik geen idee van. Heb je me nooit verteld.
Erik: Nee, wanneer had ik dat gedaan moeten hebben?
Netty: In de auto?
Erik: Ja, dat was waarschijnlijk de enige kans die ik gehad heb.
Netty: Erik, het was ‘not meant to be’ en gelukkig hebben we elkaar nu nog. Ik geniet van je gezelschap en ben je dankbaar voor je hulp. Ik snap niet hoe, maar de liefde zit zo enorm diep verankerd. Na je overlijden had ik echt het gevoel dat ik geamputeerd was. Er was een gedeelte van mij ‘weg’ en ik begreep er helemaal niets van. Alleen tranen, twee weken lang elke dag tranen!
Erik: Jeetje Netty, dit heb ik nooit geweten. Ik was de eerste dagen ook niet ‘wakker’. Ik heb dit totaal gemist. Ik vond je altijd al leuk, maar toen ik hoorde dat je mijn twin was, was ik helemaal in de 7e hemel. Ik vond het geweldig en begreep ook toen pas waarom ik zo weg van je was.
Netty: Ja, zoveel contact hebben we hier eigenlijk nooit gehad hè?
Erik: Precies. Zo jammer.
Netty: We leren elkaar nu kennen toch? Omgekeerde wereld! En nu zie ik ook de ‘vervelende’ dingen niet van je (ha ha).
Erik: Ja, dat is wel waar. Ik ben altijd wel wat lastig geweest voor andere mensen.
Netty: Stronteigenwijs denk ik!
Erik: Nou zeg maar ja, wel waar... slimme meid die vrouw van me! O Netty, ik zou willen dat iedereen zo gelukkig kon zijn. Wat zou de wereld er dan mooi uitzien, hè?

Grapje over opleiding Netty

Netty: Hopelijk gaat de tijd sneller als we over een tijdje samen aan het werk gaan/zijn.
Erik: Ja, ik hoop het. Jeetje, wat heb ik daar zin in.
Netty: Ik ook wel, maar volgens mij gaat de opleiding dit najaar echt niet door!
Erik: Zou maar zou kunnen. Ik weet het niet.
Netty: Echt niet?
Erik: Nope, weet ook niet alles hoor!
Netty: De vorige keer wist je nl. ook dat die intuïtie opleiding niet door ging.
Erik: Ja, maar dat was anders.
Netty: Hoezo anders?
Erik: Je wilde toen iets aan je basis ontwikkeling gaan doen. Dit is verdieping.
Netty: Ja, en ik ben Sinterklaas!
Erik: Nou zeg. Waar komt dat vandaan?
Netty: Uit Spanje! Met de boot!
Erik: Pffft. Je bent zo maf als een deur. Weet je dat?
Netty: Nee jij.... jij bent ermee getrouwd! Foutje, bedankt!
Erik: Nee, niks foutje bedankt. Ik heb nog nooit zo'n goede keuze gemaakt. Jeetje Netty.
Je bent lief en grappig! Ik kan soms zo om je lachen. Gekke opmerkingen van je.
Netty: Euh!
Erik: I rest my case!

Kinderen

Op een gegeven moment zaten we gezellig wat te “kletsen” toen Erik het volgende vroeg:

Erik: Je bent mijn vrouw, hè?
Netty: Ja, voor zover ik weet wel, ja.
Erik: Je bent dus ook met mij getrouwd?
Netty: Ja.
Erik: Ik wilde je vragen of je ook kinderen met me wil?
Netty: Ben je nu helemaal gek geworden? Dat kan helemaal niet?
Erik: Jawel!
Netty: ?
Erik: Je snapt het niet?
Netty: Nee, ik snap er helemaal niets van!
Erik: Je zegt het wel duidelijk hoor!
Netty: Hoezo?
Erik: Je snapt er helemaal niets van!
Netty: Nou, zo is het ook!
Erik: Je kunt weer moeder worden. Van mijn kindjes!
Netty: Ik heb 2 grote kids. Ik snap het niet. Hoe in godsnaam?
Erik: Ik kan hier zorgen dat er een kindje van mij naar je toe komt.
Netty: Onbevlekt ... of zoiets?
Erik: Ja precies!
Netty: Nee Erik, sorry! Ik weet hoe graag je kindjes wilt/hebt gewild, maar ik ben te oud!

Te veel moeite/rekening houden met... Ik ben juist een hele andere weg ingeslagen.

Erik: Ik begrijp het. Jammer, maar ik snap het wel. Het was te proberen....

Netty: Ik had dat nooit hard kunnen maken. Mijn man is gesteriliseerd!

Erik: Ja, dat is waar. Kreeg je waarschijnlijk te horen dat je was vreemdgegaan.

Netty: Precies! Geen leuk welkom voor die kleine wel?

Erik: Nee, je hebt helemaal gelijk.

Netty: Hoe verzin je dit overigens?

Erik: Ik had gehoord dat het kon.

Netty: Laten we niet alles gaan proberen, OK?

Erik: Ja grappig... jij weer!

Netty: Teleurgesteld?

Erik: Nope, had het wel verwacht.

Netty: Stond niet in mijn boeken.

Erik: Nee, ook dat niet.

Netty: Ik denk elke keer, nu kan ik nergens meer van opkijken....

Erik: Ja dus!

Een Aards vakantie verhaal

Netty: Heb je nog iets te vertellen wat je bij jou hebt meegemaakt en wat je mag doorgeven?

Erik: Nee, het is nu even een project waar ik niets over mag zeggen!

Netty: OK. Dan kunnen we alleen op dit moment over onze tijd op aarde praten.

Erik: Ja, denk het!

Netty: Heb je nog iets leuks te vertellen, iets dat je ooit overkomen is?

Erik: Ja, ik denk dat je dit wel grappig vindt. Ik was een keer op vakantie en we waren met z'n allen uit geweest. Op een gegeven moment ging ik terug naar de hotelkamer, liggen er daar 2 te (je raadt het al). Je snapt dat ik zoiets had van "what the". Ik liep terug en keek nog eens naar het deur nummer. Toen bleken ze me bij de receptie de verkeerde sleutel te hebben meegegeven. Je snapt dat ik nogal overdonderd was. Jeetje. Ze hebben er niets van gemerkt, dat was nog het grappigste! Ik ben toen maar snel de sleutel gaan omwisselen en heb in mijn kamer nog een keertje staan lachen om wat er gebeurd was. Dit was een geweldig verhaal de volgende dag. Dat snap je waarschijnlijk wel!

Netty: Wie waren daar bij dan?

Erik: Vrienden van me uit Amsterdam.

Eerste indruk na overlijden

Netty: Hoe is het verder bij het 'ophalen' van de overledenen. Moeilijke verhalen?

Erik: Nee hoor, netjes alles opgewacht en doorgegeven.

Netty: Nog bekenden?

Erik: Nee, dat vind ik toch wat lastig.

Netty: Snap ik. Hoeveel heb je er vandaag gehad?

Erik: 8 geloof ik.

Netty: Alles of alleen zelfdoding?

Erik: Alles.

Netty: Snappen de meeste mensen het toch wel?

Erik: Ja, het merendeel wel. Sommige verwachten God te zien, maar de de meesten zijn blij om van hun lichaam en/of pijn af te zijn.
Je moet het zien als een soort huid van een slang. Je moet je oude huid kwijt om verder te kunnen groeien. Alleen heb je wel je huid verloren, maar je krijgt er geen nieuwe voor terug. "Hierboven" hebben we alleen ons astrale lichaam, waardoor we sneller en gemakkelijker kunnen reizen.

Netty: Wordt het voor jou ook steeds lastiger/uitdagender?
Erik: Ja, dat krijgen we allemaal.
Netty: Dat verwachtte ik al.
Erik: Ongetwijfeld.

Tussen hemel en aarde

Netty: Ik heb vandaag een stuk gelezen op www.hetgroteplaatje.nl. Mag ik je daar iets over vragen?
Erik: Je vraagt maar. Als het mag krijg je antwoord, anders niet.
Netty: Hoe weet je nu precies wat je wel of niet mag vertellen?
Erik: Daar zijn vaste regels voor.
Netty: Ja, moet hoe WEET je die allemaal?
Erik: Dat word je verteld.
Netty: Kun je die allemaal onthouden dan?
Erik: Ja hoor. Ze zijn niet echt moeilijk.
Netty: OK. Je mag niet over andere dimensies praten?
Erik: Nope.
Netty: Over buitenaards leven?
Erik: Ja, dat wel.
Netty: Over deva's wel en verder dan?
Erik: Je wilt hier iets over weten?
Netty: Ik las over grijze aliens. Geen positieve entiteiten zeg maar!
Erik: Ja, die zijn er, maar ze worden goed bewaakt.
Netty: Ik dacht dat er een hemel en aarde was, maar dat alles zo ongelofelijk groot en uitgebreid is. Elk Universum heeft zijn eigen God, maar er is maar één Schepper! Dat klopt toch?
Erik: Ja, jeetje Netty, je hebt echt veel gelezen vandaag.
Netty: Ja, interessant, maar soms ook wat beangstigend!
Erik: Nee joh. Het is allemaal onder controle. We zijn in dit tijdperk op weg naar harmonie. Er zijn veel mensen zoals jij bezig op aarde.
Netty: Mooi. Goed om te weten. Heb jij nog aanvullingen die je mag vertellen?
Erik: Ja, je kunt door het hele Universum reizen. Je bent nu in de 6e dimensie. Je zit over de helft.
Netty: Lagere energieën kunnen niet meer bij mij komen?
Erik: Nee, precies.
Netty: Er zijn 10 dimensies?
Erik: Ja, maar er kunnen er nog bij komen.
Netty: Van lichtwezens die nu (nog) niet kunnen incarneren?
Erik: Ja klopt. Je hebt echt goed opgelet. Ik kan je hier dadelijk niets nieuws meer vertellen!
Netty: O vast wel. Ik kan me er nog steeds geen voorstelling van maken hoe groot en omvattend

alles moet zijn!

Erik: Nee, dat snap ik helemaal. Zelfs ik moet - na al die tijd - soms nog even bedenken hoe alles in elkaar zit.

Netty: Over het algemeen is er toch wel veel liefde?

Erik: O ja, absoluut!!

De tweelingziel van Theo

Netty: Theo?

Theo: Ja Netty?

Netty: Hoe zou jij de tweelingvlam relatie van Erik en mij omschrijven?

Theo: Jullie zijn "samen één; onlosmakelijk met elkaar verbonden tot in de eeuwigheid".

Netty: Wow, mooi gezegd! Dank je wel. Hoe zit het overigens met jouw twin? Of mag ik dat niet vragen?

Theo: Ja hoor. Mijn twin is nog aan het incarneren. Ook wij zullen t.z.t. gaan samen komen, maar dat duurt nog even.

Netty: Langer dan 22 jaar denk ik?

Theo: Ja, klopt. Ik heb afgesproken dat ik eerst bij jou zal blijven en daarna komen we samen.

Netty: Jeetje, ik hou je tegen / vast?

Theo: Nee joh, zij is nog lang niet klaar. Ik heb een snellere incarnatie meegemaakt, dus we verschillen wat in leeftijd.

Netty: Maakt niet uit toch? Liefde = Liefde!

Theo: Ja, precies. Alleen op aarde is dat een ander verhaal.

Netty: Dat kan ik me voorstellen! Gelukkig waren Erik en ik redelijk gelijktijdig geïncarneerd.

Theo: Ja, nou! Mooi hoor. Jullie zijn samen zo enorm ying/yang. Ik vind dat nog steeds zo geweldig om te zien.

Netty: Soms ook wel lastig, dan missen we elkaar enorm!

Theo: Ja, ook dat begrijp ik wel.

Massage

Netty: Ha, je bent er weer. Waar ben je geweest deze keer?

Erik: Weer naar een andere dimensie.

Netty: Heb je daar "kosmisch" masseren geleerd?

Erik: Ja precies. Je hebt ook alles direct door, hè?

Netty: Jij had mijn nek toch nooit gemasseerd?

Erik: Jawel, de tweede keer.

Netty: Floeperd, dat heb je me nooit verteld!

Erik: Jawel.

Netty: Echt? Jeetje... ik dacht dat de Engelen dat deden.

Erik: Je vindt dat wel fijn toch?

Netty: Heerlijk! En gisteren heb je mijn onderrug gedaan.... ik ben een bofkont!

Oktober 2017

Zielsniveau

Netty: Hoi.. ik heb zojuist met Theo geschreven.

Erik: Ja?

Netty: Hij vertelde dat ze met ons aan het werk zijn om ons zielsniveau aan te passen, zodat we “korte lijntjes” krijgen.

Erik: Fijn hoor. Jeetje, wat lief van Theo.

Netty: Ja hè? Je bent trouwens vandaag wel heel vaak langs geweest!

Erik: Ja, dat heeft er misschien ook wel mee te maken. Even kijken of het werkt!

Netty: En?

Erik: Feilloos!

Netty: Nou mooi... of niet? Moet jij trouwens niet nog iets doen?

Erik: Ja, eigenlijk wel, maar toen ik voelde dat je zat te schrijven, wilde ik ook nog even contact.

Netty: Ik voel je later nog wel. Niet tijdens het eten, want we eten vis!

Erik: Hè bah!

Netty: Wat een boer niet kent....

Erik: Dat vreet ie niet! Ja, Ja, ik weet het!

Netty: Morgen hamburgers!

Erik: Now you're talking!

Netty: Vetklep!

Erik: Nou zeg! Zoals jullie ze maken valt dat toch wel mee?

Netty: Ja, dat is de bedoeling.

Erik: OK, gelukt dan.

Netty: Nou, tot later. Leuk dat je even kwam kletsen!

Erik: Ja, vond ik ook. Tot later!

Wereldvrede

Netty: Ha, je bent er weer?

Erik: Ja, ik wilde nog even met je schrijven.

Netty: Want?

Erik: Ik wilde je laten weten dat ik je gehoord heb.

Netty: Dat ‘verkorte lijntje’ werkt wel heel goed. Hopelijk heb ik je niet al te erg gestoord?

Erik: Nee joh, jij stoort me nooit, dat weet je toch?

Netty: Wow, lief hoor! En je wilde me laten voelen dat ik Kundalini niet hoeft te gaan doen?

Erik: Ja, is echt niet nodig. Gaat heel goed zo!

Netty: Cool! Zat te bedenken dat ik eigenlijk best bevoorrecht ben! Met deze gave EN met jou!

Erik: Jeetje wat lief. Ik snap wel wat je bedoelt. Ik had dat op aarde – denk ik – ook wel graag gehad. Misschien had ik dan dingen toch anders gedaan.

Netty: Heeft niet zo mogen zijn...

Erik: Nee, helaas niet. Waarschijnlijk was het lesgeven ook gemakkelijker geweest als je weet wat iemand triggert.

Netty: Ja ach...

Erik: Ik snap wat je bedoelt. Ik ben goed zoals ik ben hè?

Netty: Absoluut. Dat was je hier op aarde ook voor mij.

Erik: Ja, daar hou ik nog steeds aan vast. Ik mocht bij jou zijn wie ik was. Dat heb ik heel weinig meegemaakt.

Netty: Zo jammer! Mensen zouden hier eens wat meer voor open moeten staan i.p.v. overal maar labeltjes op plakken! Iedereen is slim op zijn/haar eigen manier. Wij hebben elkaar allemaal nodig in het grotere geheel.

Erik: Jij begrijpt dat!

Netty: O, maar er zullen veel meer mensen zijn die dit begrijpen. Ik kan maar zo hopen dat alle ellende en oorlogen ook een keer gaan oplossen! Ik lijk wel zo eentje van een miss-verkiezing! Wat zou jij het liefste willen? "Wereldvrede". Ha ha. Maar ja, het zou wel fijn zijn hè? Onze kids moeten namelijk nog wel wat langer verder.

Erik: Ja precies. Jeetje, ik ben van je onder de indruk.

Netty: Niet zo raar doen. Nogmaals, ik ben lang niet de enige die dit zou willen!

Erik: O jee nee, dat is absoluut waar!

Netty: Nou dan! Ik ben benieuwd wat je hier op aarde over gezegd zou hebben, toen je nog niet in een leven na dit leven geloofde!

Erik: Ja, goede vraag. Zou het eigenlijk niet weten. Misschien dat je wat naïef bent?

Netty: Bedankt hè!!

Erik: Ja, jeetje... je vraagt het me toch?

Netty: Dat is waar, maar je antwoord is ook wel héél eerlijk!

Erik: Tja!

Netty: Maakt ook niet meer uit. Hypothetische vragen zijn nooit handig!

Erik: Nee precies! Ik hoop dat je niet boos op me bent.

Netty: Nee, natuurlijk niet. Ik vroeg het toch zelf!

Kruidentuin

Netty: Ik had je gisteren gevraagd of we naar jullie kruidentuin konden gaan. Is dat gelukt? En zo ja, vond ik het mooi?

Erik: Ja, nou en of. Je kende er al heel veel, maar ook veel die nog niet op aarde zijn.

Netty: Die zijn jullie daar aan het ontwikkelen?

Erik: Yep!

Netty: Voor nieuwe geneeswijzen op aarde?

Erik: Ja, zodat er weer nieuwe zaken kunnen worden opgelost.

Netty: Hoe test je dat dan, want jullie astrale lichaam heeft dat toch niet nodig?

Erik: Ja, dat is een ander verhaal. Daar mag ik niets over vertellen.

Netty: OK. Je moet me toch ook nog eens vertellen (als het mag) over die taart die je ooit met Sergio gebakken hebt.

Erik: Ja, is goed hoor.

Netty: Hoe maak je een taart zonder oven?

Erik: Je maakt een taart zonder oven?

Netty: Op aarde alleen een kwarktaart geloof ik.

Erik: Ja jeetje.. ze zijn daar hier wel handig in hoor.

Netty: Hoe werkt dat dan?

Erik: Ja, goede vraag. Je gaat met dingen aan de slag en dan heb je een taart.

Netty: Je mag er niets over zeggen?

Erik: Jawel, maar dat gebeurt door intentie.
Netty: Je déntkt dat hij gebakken is?
Erik: Ja precies.
Netty: Jeetje, kon dat hier maar, dat scheelt tijd!
Erik: Ja, het gaat daardoor best snel hoor.
Netty: Nu is het genoeg....Je zit me in de maling te nemen!!
Erik: Ja, eigenlijk wel.
Netty: Maar hoe wordt het dan echt gedaan?
Erik: Ik mag daar niets over zeggen, dus verzin ik maar wat.
Netty: En als ik dit in je boek had gezet?
Erik: Dan had ik het je wel verteld hoor!
Netty: Wat moet ik toch met jou aan?
Erik: Goede vraag.

Nog niet klaar

Netty: Wat heb je gedaan vandaag?
Erik: Eigenlijk hetzelfde... entiteiten ophalen.
Netty: Nog moeilijke verhalen?
Erik: Ja, eentje.
Netty: Wat was daarmee?
Erik: Hij wilde direkt terug naar zijn lichaam. Hij was nog niet klaar.
Netty: Tijdens sex gestorven?
Erik: Ja precies. Je snapt hem. Jeetje.
Netty: O hemel, was hij oud?
Erik: Ja hoor. Het was z'n tijd. What a way to go, hè?
Netty: Het is bijna lachwekkend!
Erik: Ja, eigenlijk wel, hè?
Netty: Je zou er maar onder liggen! Brrrr.
Erik: Ja. Ik had daar nog niet aan gedacht. Oeps!
Netty: Is dit een echt verhaal?
Erik: Ja hoor, echt gebeurd!
Netty: Wat kom je het meeste tegen?
Erik: Ja, goede vraag... ik denk toch het hart.

Een dag later ...

Netty: Nog iets te vertellen?
Erik: Nope. De rest zal wel gekomen zijn... ha ha.
Netty: Het schijnt vaker voor te komen.
Erik: Nou, dit was mijn eerste keer hoor. Lullig! (om maar even in de juiste termen te blijven).

Verdere begeleiding

Netty: Ik voelde je... wil je iets vertellen?

Erik: Ja, ik ben nu even weer iets anders aan het doen.

Netty: Mag je niet over praten?

Erik: Ja hoor.

Netty: Wat doe je dan? Sorry, nieuwsgierig!

Erik: Ja, best wel. Gaat niet over hè?

Netty: Nope!

Erik: Mooi. Ik ben entiteiten aan het begeleiden die "wakker" worden.

Netty: Nadat ze een paar dagen hebben uitgerust na hun overlijden?

Erik: Ja, precies.

Netty: Wat moet je dan gaan doen?

Erik: Eerst geruststellen en daarna uitleg geven over hoe zaken hier werken.

Netty: Zoals pap en oom Rinus bij jou hebben gedaan?

Erik: Ja, precies.

Netty: Is er dan ook nog een "langere" begeleider bij die jij ook had?

Erik: Ja, klopt. Hij neemt de "dagelijkse" zaken voor zijn/haar rekening.

Netty: Jij doet nu dan alleen de eerste uitleg?

Erik: Ja, zo werkt dat!

Netty: Wanneer worden ze dan met hun spirituele familie samengebracht?

Erik: Dat is eigenlijk al bijna direct na het overlijden. De eerste opvang met een "opvanggids" van ons.

Netty: Heeft iedere sfeer zijn eigen opvanggidsen dan?

Erik: Ja.

Netty: Hoeveel van die gidsen zijn er dan per sfeer?

Erik: Jeetje Netty, dat weet ik echt niet hoor. Veel! Dat wel.

Netty: Ik ben weer een beetje aan het doorslaan met m'n vragen. Sorry!

Erik: Nee joh, geeft niets. Als ik het weet kan ik het je vertellen, anders niet hè?

Netty: Ik vind deze gesprekken altijd super interessant omdat ik het dan weer aan andere mensen hier op aarde kan vertellen.

Erik: Is ook de bedoeling.... je bent onze "boodschapper".

Netty: Is weer eens wat anders dan A(ardappelen), G(roente) en F(ruit).

Erik: Nou en of .. hebben we hier niet meer nodig.

Netty: Bofkont!

Erik: Ja, soms ook wel jammer. Lekker bakkie koffie?

Netty: Wil je er verder nog iets over vertellen?

Erik: Ja, ik wil je vertellen dat ik het hier nog steeds goed naar m'n zin heb. Ik heb hier allemaal lieve entiteiten om mij heen en contact met mijn grootste liefde op aarde. Wat kan ik meer wensen? Netty, ik kijk er altijd naar uit om met je te schrijven. Is altijd net een 'Aards' gesprek. Zo voel ik me altijd dicht bij je. Heerlijk vind ik dat!

Netty: Wow Erik, wat lief van je. Ik vind het echt heel fijn dat het nu goed met je gaat. Had ik op aarde ook graag gezien!

Erik: Heeft niet zo mogen zijn kleintje.

Netty: Kleintje?

Erik: Nou ja... was lief bedoeld!

Netty: Is het ook wel, alhoewel ik niet echt onder “kleintje” val.

Erik: Ja, ach ...

Koffieleut

Na een stukje over “van alles en nog wat” geschreven te hebben, begon ik trek in koffie te krijgen

Netty: Heb je nog iets te vertellen? Het koffieapparaat staat naar met te roepen “Netty!!... Koffie!!!”

Erik: Je bent echt mesjogge, weet je dat?

Netty: Ja, dat heb je me al een paar keer verteld. Ga je mee koffie drinken?

Erik: Ja lekker..... helaas!

Netty: Lukt niet meer hè?

Erik: Nope. Eeuwig zonde.

Netty: Voor zo’n koffieleut als jij zeker!

Erik: Ja, dat was op Aarde toch wel een terugkomend dingetje.

Netty: Hij roept nog steeds “Netty koffie!!!”

Erik: Nou, ga dan maar snel. Ik kan de strijd echt niet winnen van een koffiezetapparaat 😊.

Energie

Netty: Wat hebben we vannacht gedaan?

Erik: Je hebt weer geholpen met de energie en ze waren weer blij met je.

Netty: Energie gestuurd of les gegeven?

Erik: Je hebt beide gedaan. Je vindt het erg leuk om te doen.

Netty: Doe jij dan ook mee?

Erik: Ja hoor. Ik vind het ook wel cool om te doen.

Netty: Leuk dat we dit samen kunnen doen hè?

Erik: Ja absoluut. Netty, ik wil je echt nooit meer kwijt. Je maakt alles hier zo’n stuk mooier!
Ik ga nog wel even rusten.

Netty: Heb ik zoveel energie van je gebruikt?

Erik: Ja, we hebben wel wat nodig gehad.

Netty: Verdorie ... je moet je niet zo laten gaan voor mij. Ik voel me dan schuldig als jij zo moe bent!

Erik: Netty, ik wil dit zelf. Je hebt geen idee hoe geweldig wij het hier samen hebben hè?

Netty: Nee, blijkbaar! Hoewel ik wel altijd relaxed en blij wakker word.

Erik: Ja, dat snap ik. Ik ook hoor... big time!

Begeleiders

Erik: Je wilt toch leren over de energiën uit elkaar houden?

Netty: Zou wel handig zijn. Die van jou en Nathalie weet ik al een beetje.

Erik: Ja, maar nu de rest nog!

Netty: Lastig, er komen er steeds bij.

Erik: Dat zal zo blijven. Voor ieder onderdeel z’n eigen leraar!

Netty: Heb jij trouwens nog begeleiders?

Erik: Ja hoor. Ik heb Henk nog, hoewel ik hem niet zo heel veel meer zie.
Netty: That's it?
Erik: Yep. Voor de rest zijn het ambulante begeleiders en helpen ze waar nodig is.
Netty: Wat ga jij allemaal nog leren?
Erik: Jouw begeleider worden.
Netty: Mijn geleidegids?
Erik: Yep
Netty: Je heb een goede hulp aan Theo. Ik ook. Heel lief!
Erik: Ja, je hebt het getroffen.

Lijstje van lekkere dingen

Op een dag zijn we op bezoek naar mijn moeder geweest en 's middags waren we even aan het schrijven....

Netty: Nog iets over vanmorgen/vanmiddag?
Erik: Ja, mooie orchidee!
Netty: Ja hè?
Erik: Ehuh. Ik had er ook graag een voor je gekocht!
Netty: Te laat!
Erik: Ja, nogal hè?
Netty: Had je hier nooit gedaan!
Erik: Jawel. Als je 50 was geworden.
Netty: Dat wist je niet.
Erik: O ja, dat is waar. Ik was daar via je zoon wel achtergekomen denk ik.
Netty: Kan maar zo! Vraagje... zullen we eens een lijst maken van dingen die je lekker/niet lekker vindt?
Netty: Soep?
Erik: Ja, lekker... vooral tomatensoep.
Netty: Vlees?
Erik: Ja, mager vlees.. biefstuk, kip. Jeetje wat vond ik allemaal lekker....
Netty: Ik weet het niet!
Erik: Even denken...
Netty: Pasta?
Erik: Ja lekker! Jij bent heel goed met pasta's. Ze vinden jouw pasta Carabonara allemaal heel lekker geloof ik. Borden gaan snel leeg.
Netty: Welke pasta's?
Erik: Jeetje Netty. Vind zoveel pasta's lekker.
Netty: Groente?
Erik: Asperges weet je inmiddels. Je zegt dat je die zelf ook lekker vindt.
Netty: Klopt. Aardappelen?
Erik: Liefst gebakken.
Netty: Vis?
Erik: Alleen zalm.
Netty: Kaas.
Erik: Jawel, liefst oude kaas, geen blauwe kaasjes.

Netty: Yoghurt of vla.
Erik: Ze zijn allebei wel lekker.
Netty: IJs?
Erik: Ja, chocolade ijs.
Netty: Koffie?
Erik: Jaaaaa lekker! Warm, geen ijskoffie!
Netty: Mijn ijskoffie ziet er niet lekker uit?
Erik: Jawel, maar koffie moet warm zijn.
Netty: Wat vond je nog meer lekker dat ik klaargemaakt heb? Je kijkt meestal mee.
Erik: Jeetje, lastig hoor. Je kunt best lekker koken. Ik denk dat dit voor mij niet zo goed was geweest. Was allemaal té lekker!
Netty: Corndogs?
Erik: Jawel.... zagen er lekker uit.
Netty: Churros?
Erik: Ja, jammie!
Netty: Geen stampotten?
Erik: Jawel hoor. Ik zie je niet zoveel stampotten maken.
Netty: Nog niet echt tijd voor geweest...
Erik: Ja, dat is waar.
Netty: Chili-con-carne?
Erik: Ja, ziet er goed uit.
Netty: Nacho's?
Erik: Ja, ook lekker.
Netty: Gehakttaart?
Erik: Ja, maar de mais is vaak wel overheersend.
Netty: Niet lekker?
Erik: Jawel, maar niet teveel.
Netty: Verder nog iets?
Erik: Ja, kant en klaar maaltijden. Lekker makkelijk!
Netty: Fruit?
Erik: Ja, appeltje... vaak geen zin om dingen te schillen.

Energie veranderen

Erik: We zijn weer weggeweest. We hebben weer energie gestuurd en je hebt nog iets geleerd.
Netty: Wat hebben we gedaan?
Erik: Je hebt leren veranderen van energie.
Netty: Leren veranderen van energie?
Erik: Ja, Je kunt nu een ander energie niveau aannemen die past bij degene waar je bij bent.
Netty: Waar is dat voor nodig dan?
Erik: Je kunt zo beter afstemmen als je hulp biedt.
Netty: Jeetje, hoe moet ik dat doen dan? Gaat dat "vanzelf"?
Erik: Ja. Jouw energie "voelt" die van de andere aan en dan past die zich aan.
Netty: Gaat het daarna dan wel weer omhoog?
Erik: Ja hoor, het is maar tijdelijk.

Netty: Maar kan ik dan alles wel goed “ontvangen”?

Erik: Ja, juist wel ... je zit dan als het ware op “hetzelfde spoor”.

Netty: Wow, weer een verrassing. Theo had me al gewaarschuwd.

Erik: Ja, dat kan maar zo. En ze zijn nog steeds niet met je klaar. Er liggen nog meer verrassingen te wachten.

Netty: OK. Ga jij ook altijd met me mee?

Erik: Ja, natuurlijk!

Netty: Wij leren dan samen?

Erik: Ja, leuk toch?

Netty: Absoluut. Nu moet jij je energie voor mij verlagen?

Erik: Ja, een beetje.... Niet veel.

Netty: Volgens mij is het nog helemaal niet zo gemakkelijk om geleidegids te worden!

Erik: Jawel hoor... zeker als het om iemand gaat die “in je hart” zit.

Netty: Ben jij al eerder gids geweest dan?

Erik: Ja, ik weet dus nog een hoop dingen, hoewel dat een hele tijd geleden was.

Netty: Van wie?

Erik: Van een vrouw waarmee ik ooit getrouwd was.

Netty: Een leven erna of zo?

Erik: Nee, pas na 3 levens.

Netty: OK. Jij moet zo zeker weer aan de slag?

Erik: Ja, maar jij hebt ook een hoop te doen hè?.... huiswerk!

Netty: Ja, best wel.

Erik: Succes kleintje. Je kunt het!

Druk met ophalen

Netty: Hoi, je bent er!

Erik: Ehuh!

Netty: En? Wat hebben we gedaan?

Erik: Ze hebben ons opgehaald en we hebben weer energie gestuurd.

Netty: Met Theo & Jan?

Erik: Ja, precies.

Netty: Waar doen we dat dan?

Erik: In ons eigen Universum.

Netty: En waar sturen we het naar toe?

Erik: Vrede!

Netty: Weer in een groep?

Erik: Ja, altijd in een groep.... zo'n 14 à 15 man.

Netty: Verder nog iets dat ik daarover mag weten?

Erik: Ja, je doet het goed en je vindt het leuk.

Netty: En jij?

Erik: Ik doe lekker mee.

Netty: Dat is mooi, want jouw energie niveau is hoger dan de mijne.

Erik: Ja klopt. Niet veel hoor.

Netty: Weet je al wat je vandaag gaat doen?

Erik: Ja, ophalen. Er zijn nu veel entiteiten nodig om op te halen.

Netty: Nog steeds meestal hartpatiënten?

Erik: Ja, dat geloof ik wel hoor. Je komt van alles tegen, maar hartpatiënten hebben volgens mij toch nog de overhand.

Netty: Moet vandaag aan mijn huiswerk. Best een kluit weer!

Erik: Ja, voor niets gaat de zon op!

Netty: Jij blijf ook een leraar hè?

Erik: Yep!

Netty: Nou, succes vandaag dan maar weer. Hopelijk zijn er geen lastige bij.

Erik: Altijd fijn ja.

En dan hoor ik de dag erna.....

Erik: Je weet dat we altijd ophalen met een bekende erbij hè?

Netty: Ja.

Erik: Nou, deze entiteit wilde helemaal niets met die bekende te maken hebben.

Netty: Hè? Hoezo dan?

Erik: Blijkbaar hadden zij op aarde ruzie gehad en dat was nog niet vergeven.

Netty: En toen?

Erik: Je snapt dat dit wat spanningen met zich meebrengt!

Netty: Jazeker. Wat heb je gedaan dan?

Erik: Ik heb gevraagd of de bekende ons even met rust wilde laten en toen heb ik even met de overledene gesproken.

Netty: Man-vrouw?

Erik: Ja, was niet zo leuk geweest op aarde.

Netty: Wat dan?

Erik: Ja, dat heb ik eigenlijk niet gevraagd en was ook niet echt relevant. Ze wilde hem er niet bij. Period!

Netty: En wat heb je daarna gedaan?

Erik: Ik heb haar te rusten gelegd en overige familieleden opgezocht.

Netty: Is er nog iemand anders die haar kan opvangen?

Erik: Ja, een zus.

Netty: Had je dit kunnen weten dan?

Erik: Nope.

Netty: Je moest je even achter de oren krabben of had je dit al eerder meegemaakt?

Erik: Nope, eerste keer! Toch raar. Sta je niet bij stil dat dit ook kan gebeuren.

Netty: Nou ja, misschien kunnen ze het daar goed maken?

Erik: Ik hoop het, maar het zal nog wel wat voeten in aarde hebben. Ze was echt heel stellig!

November 2017

Auraklevers verwijderen

Omdat ik vaak moe was heb ik contact opgenomen met een dame die ook les geeft aan de Spirituele Academie en haar gevraagd of ze mij kon helpen. Ik had haar via een collega student van de stervensbegeleidingopleiding leren kennen.

We hebben een afspraak gepland en de volgende entiteiten kwamen tevoorschijn:

1. Erik; ik heb ons koord doorgeknipt en hem naar het licht laten gaan (zie uitgewerkt gesprek verderop). Hij is vaak als "kleine jongen" neergezet en daar heeft hij veel pijn en verdriet van gehad. De situatie met het verdriet en de ellende die hij op aarde heeft gehad, heeft zijn ziel zelf uitgekozen om zo veel mogelijk te kunnen leren. Ik heb geleerd hoe ik mijn ziel aan zijn ziel kan koppelen en zodoende nog met hem samen kan zijn/blijven. We hadden allebei angst om te "verliezen" (onze gekoppelde emotie).

2. Een oudere vrouw. Zij was eenzaam. Zij bleef aardgebonden vanwege haar kleinkinderen. Toen ik haar naar het licht bracht, stond bijna de hele familie op haar te wachten.

3. Een jongere man. Hij was heel boos dat er iemand te vroeg overleden was (mijn vader was 61 jaar). Toen ik hem naar het licht begeleidde, gaf hij mij nog een tip, nl. "loslaten". Mijn begeleidster vond het wel heel speciaal dat zo'n donkere entiteit toch wilde helpen. Hij trok altijd erg aan mijn nek en schouders.

4. Een meisje. Eindelijk was het duidelijk waarom mijn begeleidster maar bleef vragen over moeder-dochter. We konden het niet plaatsten, totdat we bij dit meisje terecht kwamen. Dit bleek een entiteit uit een vorig leven. Het bleek zeven levens geleden gebeurd te zijn. Ik kreeg de vraag of ik buiten of binnen stond en ik kreeg het direct koud. Nou, buiten dus. Ik kreeg door dat mijn dochter door het ijs was gezakt en ik dacht "ik had erbij moeten zijn om te helpen, om het te voorkomen". Ik was te laat en voelde me helemaal versteend. De begeleidster heeft toen nagevraagd waarom dit gebeurd is en ik hoorde mezelf zeggen dat het zo heeft moeten zijn. Het was haar tijd. Ook nu weer de emotie "loslaten". Het was niet mijn schuld, ook al voelde dat bij mij wel zo. Mijn dochter legde toen haar handen op mijn hart (ik kreeg het er warm van) en ik heb ook haar naar het licht mogen brengen. Ze bleef bij me om voor me te zorgen en aan te geven dat het niet mijn schuld was. Bij deze laatste entiteit liepen de tranen letterlijk mijn nek in. De begeleidster kon alles zien en gaf aan dat zij een enorme stralende en liefdevolle entiteit was.

Het was een enorme vermoeiende en indrukwekkende dag, maar het gaf veel lucht, energie en mijn nekpijn is eindelijk ook zo goed als weg.

Erik nu echt in het licht?

De volgende dag heb ik met Erik geschreven om toch zaken duidelijk te kunnen krijgen. Het verhaal ging als volgt:

Netty: Ha Erik. Hoe is het nu met je?

Erik: Ja, goed hoor. Ik ben al helemaal thuis.

Netty: Fijn! Was je nog nooit in het licht geweest?

Erik: Jawel, maar ik miste je zodat ik teruggegaan ben.

Netty: Na hoeveel tijd?

Erik: Zeven weken.

Netty: En toen had je spijt?

Erik: Ja, beetje wel.

Netty: Ben je wel je projecten aan het doen of was je altijd bij mij?

Erik: Ja, ik heb wel projecten gedaan.

Netty: Die in je boek staan?

Erik: Ja, die zijn echt!

Netty: Wat is dan niet echt?

Erik: Dat ik in het licht was.

Netty: Jammer. Had het me verteld, dan had ik je eerder kunnen helpen.

Erik: Misschien wilde ik dat wel niet.

Netty: OK. Kan. Waarom nu dan wel?

Erik: Omdat het jou niet helpt als je extra ballast hebt.

Netty: Klopt. Ben wel snel moe, maar dacht dat het aan de kinderen lag.

Erik: Nou, nee dus!

Netty: Hoe gaat het nu met het koord bij jou?

Erik: Ja, goed toch? Ik vind het zo wel fijn.

Netty: Wie is je overigens op komen halen?

Erik: Ja, dat is een heel ander verhaal.

Netty: Probeer het eens ...

Erik: Je moeders man.

Netty: Mijn vader?

Erik: Ja, hij heeft mij al eerder begeleid zoals je weet.

Netty: Was dit wel OK voor jou?

Erik: Ja, absoluut! Mijn schoonvader hè?

Netty: Grapjas!

Erik: Ja hè? Blijft leuk!

Netty: Gekke vent! Was jij vannacht in mijn droom?

Erik: Ja, ik was de arts die je kwam halen. Ik had je hulp nodig.

Netty: Ik heb uiteindelijk niets gedaan.

Erik: Nee, maar ik wilde je in mijn armen en heb je daarom gevraagd me te helpen.

Netty: Je had een kinderschoentje om je nek hangen?

Erik: Ja, ik wilde je laten weten hoe graag ik kinderen met je gehad zou hebben. Ik ben daar nog steeds wel een beetje verdrietig over. Ik had je zo graag als moeder van mijn kids gehad.

Netty: Ben ik ooit geweest! Denk daar maar aan!

Erik: Ja, je hebt gelijk. Focussen op hetgeen ik wel heb gehad hè?

Netty: Ja precies. Je begrijpt het!

Erik: Ik heb een slimme vrouw. Je bent klaar met vragen?

Netty: Ik geloof het wel. Moet ik nog iets weten dan? (OK, dat is nog een vraag)

Erik: Ja, ik wilde je nog bedanken voor wat je gisteren hebt gedaan. Ik weet niet goed waarom ik het gedaan heb, maar ik wil het nooit meer doen. Ik wil je helpen zoveel ik kan.

Netty: Het is goed. We zijn eruit. Je bent nu hopelijk helemaal gelukkig en in het licht.

Erik: Ja hoor, daar hoeft je je geen zorgen over te maken.

December 2017

Leren

Erik: Ja, je bent weer aan het leren geweest. Dat wilde je toch weten?
Netty: Ja klopt. Gaat dat wel goed?
Erik: Nou en of.
Netty: Van wie krijg ik les?
Erik: Je vader, je gids en ik leer mee. Zo kunnen we samen blijven!
Netty: Fijn.
Erik: Ik moet zeggen dat ik nooit gedacht had nog eens gelukkig te kunnen zijn, maar jij maakt me wel zo vreselijk gelukkig. Ik heb daar geen woorden voor.
Netty: Ik voel je liefde.
Erik: Ja, mooi he? We hebben eigenlijk geen woorden nodig. Wij weten het!
Netty: Hoe mooi is dat?
Erik: Ja, verschrikkelijk mooi. Jeetje Netty. Wat ben ik blij dat het allemaal zo gelopen is.
Netty: Is dat niet een beetje raar?
Erik: Nope. Eindelijk thuis, eindelijk gelukkig! Period!

Een paar dagen later

Netty: Alles goed met jou? Jij bent ook hard aan het leren?
Erik: Ja, nou en of. Wel leuk hoor.
Netty: Wat ben jij aan het doen dan?
Erik: Ik ben aan het leren hoe ik jou het beste kan begeleiden.
Netty: Dat weet ik, maar wat moet je dan allemaal leren?
Erik: Je weet dat ik niet alles vertellen mag hè? Je bent ook zo nieuwsgierig.
Netty: Fijn! En verder ... nog leuke dingen meegemaakt of alleen druk aan het leren?
Erik: Ja, eigenlijk wel. Ik wil je bijhouden. Daar moet ik alle zeilen voor bijzetten.

Gidsen

Erik: Hoi, Erik hier.
Netty: Dacht ik al te voelen... alles goed?
Erik: Ja hoor, druk maar wel leuk.
Netty: Mooi. Mag je erover vertellen?
Erik: Ja, ik heb geleerd hoe ik moet begeleiden.
Netty: Wat je wel en niet mag doen of zeggen?
Erik: Ja precies.
Netty: Dat had je toch al gehoord toen je net "over" was?
Erik: Ja, maar dit is toch weer anders. Iets meer gespecificeerd!
Netty: OK. Word er wel nieuwsgierig van hoor.
Erik: Ja, zou me verbazen als het niet zo zou zijn.
Netty: Nou zeg!
Erik: Je bent echt nieuwsgierig. Of je het wil horen of niet! Het is gewoon zo.

Hoort bij je!

Netty: Was jij dat op aarde ook?

Erik: Ja, best wel. Ik wilde ook altijd veel weten.

Netty: Ik zal overigens proberen het volgende week wat rustiger aan te doen.

Erik: Ja, heb ik vaker gehoord!

Netty: Ik zei ook "probeer".

Erik: Ja, dat klopt. Je hebt gelijk. Ik ben volgende week ook wat vaker bij je denk ik.

Netty: Vrije dagen aangevraagd of ga je stage lopen als gids?

Erik: Ha ha, jij weer. Je weet me toch weer te verrassen. Gekke meid. Zo grappig!

Uitbrengen boek

Netty: Ha Erik. Alles goed?

Erik: Ja hoor. Jeetje, je hebt wel praatjes vandaag.

Netty: Hoezo dat?

Erik: Je bent tegen me aan het kletsen. Bij de boodschappen zelfs!

Netty: Sorry hoor, wilde je niet storen.

Erik: Nee joh. Leuk juist. Gaaf dat dit nu lukt. Jeetje, weer een sprong.

Netty: Valt wel mee toch?

Erik: Nope.

Netty: Ik wil graag iets over je boek weten...

Erik: Ja?

Netty: Uitbrengen in e-book zodat iedereen hem kan downloaden?

Erik: Ja, is goed.

Netty: 16 januari?

Erik: Je weet het nog precies he?

Netty: Ja, vergeet ik nooit meer. De dag dat mijn hart eruit gerukt werd!

Erik: Nou zeg... jeetje Nettyzo erg?

Netty: Nee, erger.

Erik: Je weet dat ik dat niet wist hè?

Netty: Ja, dat wist ik. Ik neem je ook niet kwalijk hoor!

Erik: Ja, ik snap het wel. Ik ben je twin en een stukje ging ook dood.

Netty: Zo voelde het wel ja!

Erik: Verdikkie.

Netty: Nogmaals Erik ... zowel jij als ik wisten dit niet.

Erik: Is zo, maar toch....

Tweede tweelingziel

Netty: Ha Erik. Alles goed? Ik heb vandaag het e.e.a. gehoord....

Erik: Ja? Wat dan?

Netty: Dat ik nog een tweelingziel heb!

Erik: Ja, dat klopt. Je hebt inderdaad nog een tweelingziel.

Netty: Hoe vind jij dat?

Erik: Ja, wat moet ik daarvan zeggen?

Netty: Leuk? Knudde? Maakt niet uit? Ik ga je daarmee in verbinding brengen?

Erik: Jee, ik weet het niet.
Netty: Je wilt niet delen, maar samen blijven?
Erik: Eigenlijk wel.
Netty: Dacht ik al!
Erik: Ja jeetje.. ik vind het moeilijk.
Netty: Wat?
Erik: Je te moeten delen. Mijn vrouwtje!
Netty: Moet je nu ook al hè?
Erik: Ja, dat is waar. Toch is dat anders.
Netty: Hoe anders?
Erik: Je bent niet helemaal van hen, maar je bent wel een deel van mij.
Netty: OK. We zien wel. Ik blijf bij jou. Hoe dan ook!
Erik: Ja, mijn vrouwtje. Fijn. Was er bang voor.
Netty: Niet zo raar doen kanjer. Ik zie het grote plaatje niet. Jij wel!
Erik: Ja precies. Daarom maak ik me zorgen.
Netty: Niet doen. Maak je a.u.b. geen zorgen. Je komt echt niet meer van me af hoor!
Erik: Mooi. Dat hoor ik graag. Ik ben toch bang je te verliezen.
Netty: Niet doen. Niet nodig. Is niet positief.
Erik: Nee klopt. Je hebt gelijk. Ik ben zo graag bij je. Ik wil nooit meer zonder je. Laat me a.u.b. niet in de steek Netty. Ik ben al dood, maar dat overleef ik niet.
Netty: Wat een rare uitspraak!
Erik: Ja hè? Zat ik ook net te bedenken. Ik wil eigenlijk zeggen dat ik me geen zielenleven kan voorstellen zonder jou. Ik heb je eindelijk gevonden en ben nog nooit zo gelukkig geweest!
Netty: We kunnen trouwens niet echt in je boek verder hè?
Erik: Jawel hoor. Je kunt hier over schrijven.
Netty: Tweede tweelingziel?
Erik: Ja, is informatief toch?
Netty: Ook dat jij het moeilijk vindt?
Erik: Ja hoor, mag. Is toch ook zo. Ik wil je niet delen.
Netty: Nog niet of helemaal niet?
Erik: Je moet dat zelf maar uitzoeken....
Netty: Helemaal niet!
Erik: Ja sorry ... is wel het juiste antwoord.
Netty: Hoeft voorlopig ook niet en misschien wel helemaal niet.
Erik: Zou geweldig zijn. Ik wil oud met je worden!
Netty: ?
Erik: Ja, rare uitspraak. Ik realiseer het me. Ik voel me soms nog op aarde met jou.
Netty: Je bent hier nu bij me hè?
Erik: Ja, daarom waarschijnlijk.
Netty: Ik voel je. Is rustgevend... en dat voor een ADHD-er!
Erik: Is helemaal voorbij. Ben nu de rust zelve.

Januari 2018

Bijna Erik's sterfdag

Erik: Je bent weer aan het kletsen?
Netty: Ja, ik wilde graag contact met Theo, maar hij wil niet geloof ik.
Erik: Jawel hoor. Maar niet meer schrijven.
Netty: Waarom niet?
Erik: Niet meer nodig. Je kunt het zo in je hoofd.
Netty: Maar dat is toch niet leuk. Kan ik niet meer laten lezen!
Erik: Is ook niet nodig toch? Je bent teleurgesteld!
Netty: Ja, een beetje.
Erik: Je bent een rare. Kun je eindelijk gesprekken met ons via telepathie voeren, wil je schrijven!
Netty: Vraagje over de auralifters.... weet jij op welke emotie zij zitten?
Erik: Ja, maar dat mag ik niet zeggen.
Netty: Ja hoor.. Pannekoek
Erik: Jij weer. Waarschijnlijk kom je nog met "Ollie" ook.
Netty: Nee joh. Vond je die bijnaam leuk?
Erik: Ja hoor... kon ik wel waarderen.
Ik ben zo trots op je .. moet je zien wat je in een jaar allemaal gedaan hebt.
Netty: Zat er al in hè?
Erik: Dan nog. Je moet het toch weer doorlopen ...
Netty: Ik heb geweldige hulp van Gene Zijde, Engelen etc.
Erik: Ja, dat klopt.
Netty: En jij weet alles nu. Wat een bofkont ben jij toch?
Erik: Ja hè? Vind ik ook. Ik heb een lieve vrouw, lieve vrienden hier en ik kan overal naar toe waar ik maar wil.
Netty: Ik snap wel dat je de tijd niet een jaar wil terugdraaien.
Erik: Nee absoluut niet. Niet weer in dat lichaam met alle beperkingen.
Netty: Klinkt toch vreemd.
Erik: Ja, dat snap ik. Ik kan het niet mooier maken. Als enige had ik bij jou kunnen zijn, maar dat kan ik nu ook, ook al zie je me (nog) niet. Ook dat gaat een keer gebeuren.
Netty: Ik kan niet wachten.
Erik: Weet ik. Ik ben ook erg benieuwd naar je gezichtsuitdrukking als het zover is.
Netty: Stralend waarschijnlijk!
Erik: Ik kan het alleen maar hopen poepie.
Netty: Poepie?
Erik: Ja, vond ik even leuk om te zeggen en jij schrijft het nog op ook!

Een dag als gids op een MTH 1 cursusdag

Netty: Ha Erik, hoe is het met je?
Erik: Ja, goed hoor. Jeetje, wat een intensieve dag!
Netty: Nou hè, ze had het wel gezegd, maar toch ...

Erik: Ja. Ik snap wat je bedoelt.

Netty: Hoe was de healing van de 18 jarige Erik?

Erik: Jeetje... heftig wel. Maar wel nodig. Ik wilde je daarvoor nog bedanken.

Netty: Niet nodig hoor. Kostte me alleen wat tranen.

Erik: Nou zeg. Heftig. Blijf ik bij.

Netty: Voor jou ook?

Erik: Ja, nou en of. Zo bekend weer.

Netty: Gaat nu wel goed met je?

Erik: Ja hoor. Opgeruimd staat netjes.

Netty: Mooi. Goed om te horen.

Erik: Ja hè. Ik ben zo blij met je. Jeetje.

Netty: Ben jij de hele tijd mijn gids geweest vandaag?

Erik: Ja. Hoe vond je dat?

Netty: Ging toch goed? Beter dan vrijdag. Toen lukte het bij mij niet helemaal.

Erik: Het ging best goed. Ik zei het je toch? Geloooooof mij nu toch eens!

Netty: Ga jij nu mijn gids worden onder leiding van Theo?

Erik: Ja, ik zal je in verschillende zaken gaan begeleiden. Daar heb ik voor geleerd.

Netty: Maar Theo blijft toch wel?

Erik: Ja natuurlijk. Hij is je hoofdgids hè?

Netty: Precies... maar omdat ik doorkreeg dat jij mij hielp vandaag.

Erik: Ja, dacht dat je dat wel leuk zou vinden.

Netty: Vind ik ook. Goede oefening! Heb jij vandaag nog zaken meegemaakt die je leuk vond/raar of iets anders?

Erik: Ja, ik heb een hele leuke dame gezien. Ze heet Netty. Ken je haar?

Netty: Nee, geen flauw idee.

Emoties

Netty: Een studiegenootje, die ook de cursus Mediumschap en Transhealing heeft gedaan heeft een vraag over emoties van gidsen. Zij denkt dat gidsen geen menselijke emoties meer hebben, maar volgens mij ligt dit aan het soort gids. Kun je mij dit uitleggen?

Erik: Ik zal het proberen Ik heb verschillende levens gehad en ik ben diverse keren geïncarneerd. Ik heb daardoor veel ervaring opgedaan en ook wat minder leuke ervaringen. Ik kan deze ervaringen niet loslaten. Ze zijn opgeslagen in mijn spirit. Ik weet dus vaak niet eens waarom iets goed of vervelend voelt omdat dit in vorige levens is gebeurd. Ik heb deze emoties altijd bij mij gehad. Ik zie het als een video recorder. Je neemt zaken op en het blijft op tape staan. Je neemt er iets overheen op, maar toch staat eronder nog een film. Je krijgt dan verschillende lagen over elkaar en die maken dat je ergens emoties van/bij krijgt. Ik ben teveel aan het uitwiden denk ik...

Netty: De vraag was "als je overleden bent, voel je toch niet meer de menselijke emoties? Hoe ervaar jij dat?"

Erik: Ik denk dat dit toch echt een denkfoutje is hoor. Ik voel wel degelijk de emoties die ermee gepaard gaan. Ik denk dat dit komt omdat het via Netty verloopt. Zij is nog op aarde en mens met een ziel. Ik ben ervan overtuigd dat wat we ook dan of leren we de emoties opslaan in ons DNA. Ik vind het daarom wat vreemd dat wij geen emoties zouden kunnen hebben.

Netty: Poeh, lang verhaal. Is er een verschil in emoties tussen een geleidegids en een hoofdgids?

Erik: Ja, nou en of! Een geleidegids is niet uitgeleerd. Hij/Zij moet nog een keer terug om de levenslessen te gaan doorlopen waar afspraken voor gemaakt zijn. Hier spelen de emoties zeker een rol in. De hoofdgids is klaar! Die gaat niet meer terug naar Aarde. Ik denk dat dit de beste uitleg is die ik kan geven.

Netty: Je hebt als geleidegids dus wel emoties en je hebt deze nodig als je weer gaat incarneren?

Erik: Ja precies! Zo is het maar net! Goed gezien.

Netty: Gaan wij ook nog incarneren?

Erik: We zullen kijken of we nog verder moeten, maar vooralsnog wil ik met je naar de bron terug.

Netty: Heeft dit met mijn tweede tweelingziel te maken?

Erik: Weer raak. We zullen moeten zien hoe en of je die tegen gaat komen.

Netty: Dat staat toch al vast?

Erik: Ja, maar ik vind het niet zo leuk.

Netty: Weer een emotie!

Erik: Nou en of! Ik zal me erbij moeten neerleggen, maar ik ga je kwijtraken.

Netty: Ben je mal. Als er toch zoiets ooit moet gebeuren, dan hebben we in ieder geval een fijne tijd samen gehad toch?

Erik: Ja, dat klopt. Ik wil je echt niet kwijt. Ik heb je eindelijk gevonden na 300 jaar!

Netty: We gaan nog lekker wat projecten doen.

Erik: Netty, ik stop nu met schrijven. Hopelijk is het een beetje duidelijk. Ik overzie het grote plaatje, maar ik snap dat het op Aarde veel lastiger is om alles te begrijpen. Ik mag helaas ook niet alles vertellen.

Februari 2018

Getest door Gene zijde (dacht ik)

Op een gegeven moment kreeg ik door dat ik “getest” werd. Degene die mij “getest” heeft, heeft zich uiteindelijk kenbaar gemaakt als “Jacob”.

Elke keer als ik contact met Erik, mijn gids Theo of mijn vader wilde (en dacht te hebben), bleek Jacob aan het woord te zijn geweest. Hij gaf aan dat er iets stond te gebeuren en toen dit op die bepaalde doorgegeven datum niet plaatsvond, heeft Jacob zich kenbaar gemaakt.

Ik was erg boos in het begin. Ik dacht dat ik met een auraklever te maken had en dat hij al mijn lieve gidsen aan de kant had geschoven. Uiteindelijk bleek mijn intuïtie mij niet in de steek gelaten te hebben. Jacob bleek inderdaad een demonische auraklever.

Op een dag heb ik hem gevraagd zich aan mij te laten zien en ik kreeg alleen zwart met 2 hele grote gele kattenogen te zien. Ik heb Jacob samen met een Transhealer naar het licht gebracht en die donkere entiteit bleek een lange, slanke blonde man te zijn, die heel verdrietig en boos bleek te zijn. Zijn vader en moeder hebben hem opgehaald. Ik wens hem het allerbeste, nu hij in het licht is, ondanks de vervelende dingen die hij uitgehaald heeft.

Stoppen met schrijven

Door de aktie van de auraklever ben ik erg voorzichtig geworden met schrijven. Ik had van de Transhealer de opdracht gekregen om Erik zelf naar het licht te brengen, want zijn oma (degene die hem op aarde altijd het beste begrepen heeft) wachtte op hem.

Ik heb Erik een aantal keren naar het licht gebracht, maar hij kwam steeds terug omdat hij nog teveel aardgebonden bleef.

Uiteindelijk heb ik hem gezegd dat we allebei verder moeten, maar gewoon contact kunnen houden, hetzij minder vaak. Toen ik met mijn gids wilde schrijven om te vragen om Erik verder naar het licht te begeleiden, kreeg ik een antwoord zoals “Jacob” dat altijd deed. Ik heb mijn pen laten vallen en snapte er niets van hij was toch in het licht en door zijn ouders opgehaald?

Ik heb het papier een dag laten liggen en heb toen mijn huis “in het licht gezet”, “schoongemaakt”, en de kamer waarin ik zou gaan schrijven compleet “geseald”, aangegeven dat ik wil dat daar alleen de waarheid gesproken wordt en de aartsengelen gevraagd me te helpen waar mogelijk.

Toen dit gebeurd was, heb ik mijn hoofdgids Theo gevraagd contact te maken. Het volgende kwam daar uit:

Theo: Ja Netty

Netty: Wie?

Theo: Je gids Theo.

Netty: Dag Theo. Kun je mij vertellen wat er aan de hand is?

Theo: Je wilt te graag contact met ons en daar maken de lage energieën gebruik van.

Netty: Hoe moet ik hiermee omgaan?

Theo: Zoals je voorheen deed. Probeer zaken niet te forceren. Het komt naar je toe als het zover is.

Netty: Kunnen we nog wel gesprekken hebben?

Theo: Jawel, maar niet teveel, het risico is te groot.

Netty: Kunnen we Erik nu naar het licht gaan brengen?

Theo: Ja, dat klopt. Is een goed plan. Jullie zijn te close. Wel mooi om te zien, maar niet handig.

Netty: Wil je mij helpen?

Theo: Ja hoor... als Erik zelf ook wil.

Netty: Weet jij dat? Ik durf even geen contact meer te maken.

Theo: Ja, dat wil hij wel, zolang hij jou maar niet kwijtraakt.

Netty: Nee, gaat niet gebeuren. Is hij nu bij je?

Theo: Ja. Ik denk dat hij wel door wil. Gisteren lukte het niet.

Netty: Klopt. Is Jacob terug?

Theo: Ja, hij is nooit naar het licht geweest. Hij ziet jou als zijn liefde.

Netty: Vorige leven(s)?

Theo: Ja. Hij was helemaal weg van je. Nog steeds. Lastig!

Netty: Enig idee hoe daar mee om te gaan?

Theo: Ja, laten we hem ook direct naar het licht brengen.

Netty: Is hij nog niet weg dan?
Theo: Jawel, maar niet helemaal door. We moeten hem een handje helpen.
Netty: Samen met Erik en Aartsengel Michael?
Theo: Ja, lijkt me een goed plan.
Netty: Ben je niet boos dat ik er zo'n bende van maak?
Theo: Nee hoor. Alle begin is moeilijk!
Netty: Verder nog iets?
Theo: Ja, je moet doorgaan. Je kunt het! Laat je niet klein krijgen Netty. Je kunt het en er zijn mensen die op je rekenen. Ik help je.
Netty: Moeten we vaker gaan schrijven om te oefenen of praten?
Theo: Ja, je zult moeten gaan ontvangen. Gaat af en toe wel goed toch?
Netty: Nog wel lastig hoor Theo!
Theo: Ja hè? 't komt!
Netty: Wil je mij nu helpen die twee naar het licht te brengen?
Theo: Ja, laten we het maar doen. In het licht zijn ze veel leuker/liever.
Netty: OK. Alvast bedankt voor je hulp Theo!
Theo: Geen dank Netty. Fijne dag verder!
Netty: Jij ook.

Eindelijk toch naar het licht

Ik had een berichtje naar de transhealer gestuurd en zij belde mij na deze sessie op. Zij kreeg toen door dat "Jacob" inderdaad nu helemaal door was, maar dat zij Erik nog steeds "achter mij" zag staan.

Na dit telefoontje heb ik met Erik gesproken en hem aangegeven dat ik niet weer ga schrijven omdat ik geen negatieve entiteiten meer wil aantrekken, ook met betrekking tot mijn huisgenoten, waarvan 2 hooggevoelige kinderen.

In de tussentijd kwam "Jacob" nog langs om zijn excuses aan te bieden. Ik heb deze geaccepteerd en gevraagd/medegedeeld dat ik wil dat hij terug naar het licht gaat en geen verder contact meer met mij op neemt. Ik merk dat ik daar nog steeds erg onrustig van word.

Een aantal dagen daarna kwam Erik mij doorgeven dat hij klaar was om naar zijn oma en andere spirituele familieleden te vertrekken. Ik heb Theo en Aartsengel Michael weer om hulp gevraagd en deze keer was Erik helemaal door naar het licht. Hij kwam dit later die ochtend vertellen en toen hij bij mij kwam voelde ik een enorm koude linker arm.

Maart 2018

Ik ben nog niet zo lang geleden voor mijn opleiding Stervensbegeleiding geslaagd en ben nu op zoek naar een plek, waar ik dit kan gaan doen. Erik en ik gaan dan, samen met Theo, aan de slag om –hopelijk veel- mensen te kunnen gaan helpen en berichten door te geven, zodat zij angst voor de dood kunnen verminderen of helemaal kunnen laten verdwijnen. Ik heb er zin in en ik ben reuze benieuwd....

Lijst van begeleiders

Begeleiders Erik:

- Henk : Afgezant; vaste begeleider die zijn vorderingen volgt.
- Piet (van der Est) : Leider van afgezant(en) en Hoeder van de Akasha Kroniek.
Rinus (van der Est) : Leider van afgezant(en).
- Sergio : Begeleider voor aardgebonden zielen.

Begeleiders Netty:

- Theo : Hoofdgids sinds geboorte (was een hele goede vriendin in een vorig leven).
- Erik : Tweelingvlam en geleidegids.
- Inge : Mijn beschermengel.
- Jan : Bewaker van mijn koord bij een uittreding.
- Annelies : Healinggids.
- Sjeila : Deva begeleidster (werkt met energetische energie).
- Piet (van der Est) : Mijn vader, leider van afgezant(en) en Hoeder van de Akasha Kroniek.
Rinus (van der Est) : Mijn oom, leider van afgezant(en).
- Nathalie : Natuur Engel van ons huis en onze tuin.
- Evelien : Natuur Engel; helpt met de kippen.
- Vivian : Natuur Engel; heeft een "project" bij ons gedaan.
- Jantine : Beschermengel van mijn dochter.
- Zen : Helpt met de Tarotkaarten.

Verklarende woordenlijst:

Aarde Engel	:	Een Aardengel is een ziel met niet-aardse oorsprong.
Automatisch schrift	:	Automatisch schrift houdt in dat je contact maakt met gidsen, Engelen of overledenen die via jouw hand een boodschap voor jou (of iemand anders) op papier zetten. Jouw hand wordt dus “overgenomen”, waardoor woorden en zinnen op papier verschijnen zonder dat je daar moeite voor hoeft te doen.
Akasha Kroniek	:	Zielenboeken van iemand (hierin staan verleden, heden en toekomst vermeld).
Biosensor	:	Eénhandsroede, soort pendel op waarmee je gesloten (ja of nee) vragen kunt stellen.
Deva	:	Liefdevol lichtwezen uit een andere dimensie.
Entiteiten	:	Gestorven mensen / overledenen.
Lichtwerker	:	Lichtwerkers zijn mensen die de aarde voorbereiden voor het nieuwe tijdperk. Zij brengen het Licht vanuit hen zelf door middel van (diepe) verworven kennis verkregen in vorige incarnaties of bij doorgave via een helder en zuiver kanaal.
Transformeren	:	Brengt veranderingen aan in de bestaande werkelijkheid.
Transmutatie	:	Brengt ook veranderingen aan in de bestaande werkelijkheid, maar creeert hierbij nieuwe mogelijkheden (is krachtiger dan transformeren).